

Bir zamanlar dile dolanıp da oy zamanı rantlanan değil, gerçekten milli olan “Tekel” diye büyük bir kuruluşumuz vardı. Malzemeler tarlamızdan, işçilik kendimizden, fabrikaları da devletlendi. Gururla üretir, bir kısmını ağız tadıyla keyifle tüketirdik. “Babalar gibi satarım, para edecek her şeyi satarım” diyenler tarafından yurtdışı şirkete peşkeş çekildi. Bizden alan şirket de yaklaşık yedi katın üzerinde bir fiyatla başkasına sattı. Zavallının başına gelmeyenler kalmadı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz mantığıyla vergisini arttıra arttıra altınla yarışır hale getirdiler. Doğal olarak Müslüman ve salyangoz ikilisi beraber anılıyorsa kasıt da onlarla anılır oldu. Ama faydalı da oldu. Şöyle ki; Önceden etili, metili bilmeyenlerden mükemmel bir kimyager ordumuz oldu. Kimisi ise öyle bir döktürüyor ki bazı profesörler eline su bile dökemez. İhtiyaç kaldıysa al bir hukuk fakültesine dekan yap gitsin.! Tıpkı kalkınmakta olan ülkelerin üretim merkezleri gibi oldu merdiven altları. Kısaca merdiven altı üretim patladı! Patlamasına patladı da bu sektör tamamen kayıt dışı.

Kayıt içinde kalan işyerlerinin o reyonunda “ınler cinler top oynuyor” derlerdi ya, tam da öyle.! Bu işten merdiven altı kazançlı, hazine vergi kaybından dolayı zararlı çıktı bence. Ancak uzun süreçte sağlık da kaybedenler safında yerini alır. Ama ağır vergiler yüzünden merdiven altında ürün çeşitliliği gittikçe artıyormuş.

Bunları, yönetenler dikkate alarak vergi oranlarını gözden geçirerek revize etmelidir. Yoksa yakın gelecekte ülkemizdeki kimyager sayısında büyük artışlar olacak ve sektör sıkıntıya düşecektir...

Ağır vergiler yüzünden kazandıklarımız hanesine kimyagerleri yazabiliriz. İşte Dünya bizi bu gibi işlerden dolayı kıskanabilir.

Hiç okul yüzü görmeden kimyager yetiştirmek büyük devletlerin yapacağı iş olsa gerek...

Merdiven altlarında çok haltlarda karıştırılmış galiba.

Bir özel üniversitenin merdiven altı üzerinden başlayan polemik, asansörün hızını aşmak üzere.

Cumhurbaşkanının “bunlar Halkbank’ı da dolandırmaya çalıştılar” söylemine karşın eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Yaşayan Cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis’te araştırılsın” çağrısı yapıyor. Kuruluşundan beri AKP’de önemli görevlerde bulunmuş olan bir şahıs, Erdoğan’a kamu bankaları aracılığıyla verilen kredileri hatırlatarak tepki gösterip “o halde buyrun bir teklifim var:

Bağımsız/Tarafsız bir denetim kuruluşu kamu bankalarını denetlesin kimlere hangi şartlarda nasıl krediler verilmiş tek tek dökümünü yapsın. Kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılsın.”

ifadelerini kullandı.

Merdiven altında daha çok şeyler olacak demek doğrudur. Şeffaflık büyümediği süreçte üretim, siyaset, kredilendirme... gibi işlerde merdiven altı önemlidir...! Siz ne dersiniz deyin...