

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya bu dizelerle sesleniyor bizlere.

Vatan, bayrak, ezan gibi kutsallarımıza dil uzatıldığında ülke olarak hemen tepkimizi ortaya koyup, birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz.

Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız her daim göklerde dalgalanmaya devam edecektir.

Çünkü söz konusu vatan, bayrak olduğunda millet olarak atalarımızdan devraldığımız bu kutlu emanete bir an bile düşünmeden sahip çıkıyoruz.

Sarıkamış, Çanakkale, Büyük Taarruz 'da gül bahçesine koşar gibi bir an bile düşünmeden ölüme koşan bir ecdadın torunlarıyız.

İşte bu kutlu emanet Türkiye Cumhuriyeti Devletidir...

Geçtiğimiz günlerde Yunan vekilin bayrağımıza yaptığı edepsizlik karşısında hemen tepkimizi ortaya koyduk ve protesto ettik. Söz konusu vatan olduğunda yine sizi denize dökmesini çok iyi biliriz...

Çünkü tarih boyunca mazluma sahip çıkıp, zalime karşı olduğumuz için onlar bize düşmanlar. Her fırsatta, her yolu deneyerek bizi bölmeye çalışıyorlar.

Ama asla başaramayacaklar!

Çünkü bizim tarihten gelen gücümüz ve imanımız, onların her türlü oyunlarını bozmaya devam edecektir...

Yazıma son verirken Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan 6 vatan evladımıza rahmet diliyorum.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!

Tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun...