

Türkiye’de en kolay ve avantajlı iş iktidara şu veya bu biçimde yakın durup işlerinizinizi tıkırında götürmektir.

Yakın durursanız, bu işsizlik furyasında eşe dosta ve tanışlara iş bulmanız kolaylaşır.

İş adamı iseniz ballı ihaleler ve alımlar önünüze serilir, size sadece seçmek kalır.

Bürokrat iseniz istediğiniz yere atanır, istediğiniz biçimde terfiler alırsınız.

Hakim ve Savcı iseniz Yargıtay ve Danıştay üyeliğe seçilmeniz acayip bir biçimde kolaylaşır. Yeterki Hükümetin hoşuna gitmeyen kararlar vermiş olmayın, ortaya yandaş kararlarınızla çıkmayı bilin.

İktidar partisinin belediye başkanı iseniz, bilin ki bütün devlet güçleri emrinizdedir. En büyük yolsuzluğu bile yapsanız size dokunan asla olmaz. Üzerinize müfettişler gönderilip taciz edilmezsiniz.

Ama varsayalım CHP veya MHP’den aday oldunuz, yerel seçimi kazandınız ve sonucu itibariyle makamınıza oturdunuz...

İşte o zaman yandı gülüm keten helva, hapı yuttunuz. Daha bismillah demeden üzerinize müfettişler ordusu salınır. Müfettişlere önceden emir verilmiştir. “ Ne yapıp yapacak, yolsuzluk ve usulsüzlük bulacaksınız. Bunları rapora bağlayıp bakanlığa bildireceksiniz...”

Müfettişlerin “ Yolsuzluk arandı ama bulunamadı ” deme şanssı yoktur...

Aytaç Durak Adana'nın en önde gelen isimlerinden biri. Onun başına gelenler her halde piŐmiŐ tavuĐun başına gelmemiŐtir.

Önce ANAP'tan BüyükŐehir Belediye başkanı seçildi. İktidar partisinden seçildiĐi için sorun yoktu. (Aynı göreve tam beŐ kez seçildi)

2004 yılında AKP'den aday oldu. Seçilmeyi başardı. Son olarak 2009 yerel seçimlerde adaylığını MHP'den koydu ve yeniden kazandı.

AKP'nin Adana'yı muhalefete kaptırmıŐ olması büyük ses getirdi... İktidar partisi bunu içine sindiremedi. Ve üzerine müfettiŐler salınan Aytaç Durak derhal görevinden alındı.

Bahaneler çoktu...

Dosyalar ve savcılık iddianameleri hazırlandı, mahkemeye sevk edildi, tutuklandı. Hakkında 50'den fazla dava açıldı. Yargılandı. Ama tümünden beraat etti ama göreve iade edilmedi.

Bütün suçu muhalefet partisinden aday olup, seçimi kazanmıŐ olmasaydı.

Muhalefet belediyelerinin son feryadını bir kaç hafta önce Aydın BüyükŐehir Belediyesi Başkanı CHP'li Özlem ÇerçioĐlu'ndan duyduk.

ÇerçioĐlu; "Bir yılda tam 140 müfettiŐ, birilerinin talimatıyla belediyemize gelip denetleme yaptılar. Aynı konuda beŐ altı defa müfettiŐ gönderiyorlar, beŐ altı defa bilgi ve belge istiyorlar. Bütün amaçları çalışmalarımızı engellemek. Son gelen MüfettiŐlerin çalışma yeri valilik deĐil, belediyedir. Neredeyse üç gün de bir müfettiŐ geliyor. MüfettiŐleri kim gönderiyorsa onlara mobbing (psikolojik taciz) davası açmayı düşünüyorum. Yeter artık diyorum. Bu durumdan sürekli zarar gören Aydın halkıdır. Diyerek başkan hanım en sonunda ise şöyle diyor. Bu tip şeylerle siyasi rant elde etmek isteyenler bu heveslerinden lütfen vazgeçsinler. MüfettiŐleri ayaklarına çağırıp talimat vermesinler" diyor.

Özlem Çerçioğlu Aydın halkı ile el ele verip çok büyük işler başarmışdı, Aydın'da. Yine CHP'den seçilen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Eskişehir yapan, bir kenti neredeyse yoktan var eden CHP'li Belediye Başkanıdır.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaklaşık bir ay önce, Melih Gökçek'in Ankara'yı cemaate parsel parsel sattığını itiraf etmiş ve onu suçlamıştı. Acaba bu konuda ne yapıldı? Soruşturma başlatıldı mı ?

Hayır efendim hiç bir işlem yapılmadı ve iktidar devam ettiği sürece bundan sonra da yapılmayacak.

Türkiye'de muhalefet belediyesi olmak gerçekten çok zor. İktidar Partisinin her türlü suistimallerinin çoğuna göz yumuldu. Muhalefet belediyeleri sürekli taciz edilir, soruşturmalar açılır.

Önemli olan onları korkutup iş yapamaz duruma getirmektir. Özlem Çerçioğlu artık dayanamamış "Taciz var" diye feryat ediyor. 1997 yılında Aydın Nazilli'de görev yaptığım için, bal ve yağ kokan Aydın'a sevgiler. Başkan Özlem Hanım'a sabırlar diliyorum. Cesur olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla...