

Türk polis teşkilatının büyük başarılarla imza attığını biliriz.

Elindeki olanakları, teknolojiyi, istihbaratı, ihbarı çok iyi değerlendirdiği bir gerçek.

Reina katliamında da yaptığı çalışmadan bunu anlıyoruz.

Titizlikle başlayan bir operasyon tüm detaylar ile birlikte iğne ucuyla işlenerek başarılı.

Bu saldırı sonrası bir çok şehir efsanesi üretildi. Uluslararası boyutundan tutunda gizli servis örgütlerinin kaçırdığına kadar teori ortaya atıldı. Dışarı kaçtığı veya kaçırıldığı senaryoları yazıldı.

Ancak polisimizin sürdüğü iz, katilin yakalanmasıyla sonlandı.

Başarıları taktir etmek, paye vermek, mükâfatlandırmak hepimizin görevi.

Bir caniyi, vampir kılıklı bir canavarı ele geçirmek hem de sağ olarak ele geçirmek Türk polis teşkilatının üstün başarısını ortaya koyuyor. Bundan toplum olarak gurur duymalıyız.

Demek ki; polisimiz gelişen teknolojik metotları kullanarak iz sürme yöntemleriyle, istihbarat unsurlarıyla, halkımızın destekleriyle ulaşamayacağı olumsuzluk kalmayacak.

Toplumsal güvenliğimizin teminatı olan güvenlik kurumlarımızın her türlü unsuru kullanarak sonuca ulaşmasından dolayı güvenlik politikalarımızın geliştiğini de görmekteyiz. Bu gelişmeler toplumumuzda da rahatlama yaratıyor. Hiç kimse işlediği suçtan dolayı kaçamayacağını bilmesi açısından halka güven veriyor. Suçlu her ne kadar kaçarsa kaçsın bir gün yakalanacağını

bilmeli. Adalet karşısına çıkacağını bilmeli. Bunun da polis teşkilatımızın başarısı olarak algılamalı.

Reina katliamcısının yakalanması polisimize olan güveni de arttırmıştır.

Polis teşkilatımızı bir kez daha taktir ediyor, başarılar diliyoruz.