

Ülke siyaseti tarihi bir süreç yaşıyor. İstifalar ardı ardına...AK Partili belediye başkanlarının istifa kervanına Bursa, Ankara ve Balıkesir eklendi.

Devamının da olacağı kuvvetle muhtemel...

Nereye gidiyor bu iş dersek: AK Parti temelli bir yenilik ortaya koymaya çalışıyor.

Bu yeniliği de yerel yönetimlerden başlattı. 6 büyükşehir belediye başkanının istifalarının istenmesi (kimisi etti) buna işaret ediyor.

Bu ve olası değişikliklerdeki amaç 2019 seçimleri.

AK Parti, Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni yol arkadaşları arıyor. Yorulanları kenara çekiyor. Yıpranmışları azlediyor.

Demokrasilerde liderin verdiği kararlar görevden alma hareketi olur mu?

Sayın Erdoğan'ın literatürüne göre oluyor.

Çünkü "... o makamlara sizler kendi gücünüzle gelmediniz, ben getirdim ..." diyor. Ve alıyor.

Aslında alınmaları doğru. Ancak yöntem yanlış.

Oysa Sayın cumhurbaşkanımız bu başkanları hukuk ze-mini süreci işleterek alsaydı; millet nazarında daha çok güven kazanırdı.

Biliniyor ki; bu başkanların yasadışı yaptığı işler var.

Dolayısıyla hukuk işletilerek görevden alınsalar daha demokratik bir işleyiş ortaya konulmuş olurdu. Tabii bunlar birer yöntem. Kimine göre hukuk işletilerek olmalı, kimine göre liderin insiyatifiyle gitmeliler.

Eğer "hukuk devletiyse" yöntem tek ve açık. Ortada bir suç varsa yargı karar vermeli.

AK Partide karar verici belli. Oysa yeni sisteme göre ülkede de karar verici tek olacak. 2019 başkanlık seçimlerinden sonra yeni sistem işleyecek. Yetki ve sorumluluk tek kişide toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasasının ilk dört maddesinde; "Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal, hukuk devletidir" yazar.

Bu madde her şeyi ortaya koyuyor. En başta HUKUK. Hukuk olmadan hiç bir gelişme sağlayamayız.

Tayyip Erdoğan yeni bir siyaset yöntemi ortaya koyuyor.

Yetki tek kişide, sorumluluk tek kişide, karar verici tek kişi, yöneten tek kişi, lider tek kişi...

Belki doğrusu bu...

BİR HOŞ SADA BIRAKMIŞTIR

Aydın Bostancıoğlu...

Bu isim çoğumuza yabancı değildir.

Binlerce insanın işine yaramıştır.

İşine yaramıştır iddiam: işi düşen herkes Aydın beyden memnun olmuştur.

Niye?

Çünkü ömrünün en az 30 yılını Fatsa Gıda Maddeleri Odasına ve son 5 yılını da Ordu Esnaf Odaları Birliği Başkanlığına adamıştır. Dolayısıyla bu görevlerin başında olması nedeniyle yolları kesişmeyen esnaf kalmamıştır.

Biliyorum ki; yolları kesişenler onu hep pozitif olgularla anacaktır.

Çaresi olmayan bir hastalık aramızdan ayırdı onu.

Bir "hoş sada" bıraktı arkasında. Sevenleri çoktur, biliyorum.

Yaşamın sonu belli. O da ölüm.

İyi bir dosttu benim için.

Mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

NAMI DİĞER MARAŞAL...

İsmet Hosafıoğlu, namı diğer Maraşal...

Maraşal abi baba dostumuzdu.

Severdik kendisini. O da bıraktı bu hayatı.

Kimseye zararı olmayan bir sima idi. Kendine münhasır hayat tarzıyla aldı başını gitti.

Zaman durmuyor. Vakti dolan göçüyor.. alıp başını gidiyor.. dönüşü olmayan yerlere.

Abiler, arkadaşlar, eş.. dost.. akrabalar.

Gidişleri acıtıyor, içimizi yakıyor.

Allah'ımızın rahmeti onlarla olsun, geride kalanlarının başı sağolsun.