

İktidar partisi ile ana muhalefet partisinin kavga politikası ülkeyi nereye götürür bilemeyiz. Kutupla aştırdığı, ötekileştirdiği, gerdiği kesin.

Bu kavga politikası her iki partinin genel politikası haline gelmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitapları yenilir yutulur cinsten değil.

Söylemlerinde argo kelimeler havada uçuşuyor.

Ülkenin siyasetini sanki kavga üzerine kuruyorlar. Bu kavgadan dolayı her geçen gün kötüye gidiyoruz. Ülke kan kaybediyor.

Bu tıkanıklık politikası zılgı tetikliyor. Kimse ülkenin sorunlarına çözüm üretmiyor. Tek politika var o da iki partinin düşmanlığı üzerinden yürütülüyor.

Adeta çözümsüzlük, alternatifsizlik dayatıyorlar.

Karşılıklı ağır eleştiriler ülke politikalarının da önünü tıkıyor.

Bu kavganın arasından yeni bir politik figür çıkabilir mi?

Çıkışın adresi 15 gün önce kurulan İYİ Parti olabilir mi?

İYİ Parti daha çok yeni.

Teşkilatları yapılanmadı.

Ancak kısa sürede teşkilatlanmayı hedefliyorlar.

Partinin genel başkanı Meral Akşener siyasete yabancı değil.

Ülke sorunlarına uzak değil.

Sorunların içinden geliyor. Çözümleri de üretebilecek bilgi ve kadroları kurduğuna inanıyor.

AK Parti ve CHP'nin kavgasından dolayı toplumda bir bıkkınlık olduğu kesin. Bu iki partinin düşmanlık derecesine varan söylemleri; yorgunluklarını da gündeme getiriyor.

AK Parti iktidar yorgunu, CHP ise muhalefet yorgunu görüntüsü veriyorlar.

Hatta bu iki partinin seçmenleri de partilerine oy vermekten yorgun düşmüş vaziyettedirler.

Yeni bir hikaye gerekiyor. Yeni yol haritaları...

Bu hikayeyi İYİ Parti ortaya koyabilir.

Ülkemizin siyasi tıkanıklığına bir nefes aldırabilir.

Merkez sağ ve merkez sol seçmen üzerinde bir sinerji yaratabilir.

Mevcut partilere oy vermekten yorulan ve bıkkınlık getiren seçmen yeni hikayelere yönelebilir.

Bunun adresi şu an itibarıyla erken olsa da İYİ Parti olabilir.

Çünkü İYİ Partinin parti programında KALKINMA, ÜRETİM EKONOMİSİ, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, ÖZGÜRLÜKLER, YOLSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI, KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNE BAĞLILIK, GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMANTER YAPIYA GEÇİŞ, ONURLU DIŞ POLİTİKA, SORUNSUZ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ açıkça beyan ediliyor.

"Türk milletine güveni esas almak. Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak. Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak. Çözüm üretmek ve çalışkan olmak. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak. Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak. Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak. Farklılıklara saygılı olmak. Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak."

Bu idealler ne vaat ediyor denecek olursa; kalkınma, üretim, demokrasi, hukuk...

Ortak beklentilerimiz bunlar değil mi?

Tıpkı AK Partinin kuruluşunda ortaya koyup şimdi terk ettiği idealler gibi.

Mesela "3Y" ile mücadele olacak denildiği gibi.

"3Y" neydi; "YOLSUZLUK, YOKSULLUK ve YASAKLAR"la mücadele.

Sürdürülebildi mi?

Maalesef.

Aksine; yasaklar her alanda yaygınlaşıyor.. yoksulluk toplumun geniş kesimlerine sirayet ediyor.. kamusal alanlardaki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkıyor...

Bu tıkanmışlıklar aşılabilecek mi, veya AK Parti ve CHP yeni hikayeler yazabilecekler mi? Yoksa yeni bir seçenek İYİ Parti mi?