

Uzun bir süreç ve beklentilerle dolu bir yıl bizleri bekliyor. Beklentinin adı 2018. Başta ADALET. Bağımsız yargı. Hukukun üstünlüğü.

Demokrasi, insan hakları.

İfade ve inanç özgürlüğü.

Atatürk ilkeleri ve cumhuriyetimizin temel değerleri.

İç barışımız. Toplumsal dinamiklerimiz. Birlikte yaşama kültürümüz.

Bayrağımız, toprağımız, vatan sevgimiz aynı kalp atışıyla bütünleşmeli.

Daha önemlisi.. ÜRETİM.

Vazgeçilmezimiz üretim ekonomisi olmalı.

Üretmeden tüketmek olmaz.

Eğer tüketim özendirilecekse, kısa süre sonra teslim alırlar. Acımasızca hesaplar yapıyorlar.

Sömürü düzeni böyle bir şey. Sürekli tüketim anlayışını özendiriyorlar.

Bakınız; samanı dışarıdan alıyoruz. Yanlış.

Et ithal ediyoruz. Yanlış.

Bakliyat üretimimiz yetmiyor, dışarıdan alıyoruz. Yanlış.

Bu memlekette hayvancılık fevkalade seviyede idi. Şimdi hayvancılık yapanlar zarar ediyor ve üretim kendi kendine yetmeyecek seviyelerde. Yanlış.

Sebzemiz-meyvemiz, arpamız-buğdayımız, fındığımız-fıstığımız, bakliyatımız-narenciyemiz, ANADOLUMUZ.. buram buram üterim fişkırın Çukurova'mız, Harran ovamız.. ayağa kalkmalı.

Ancak üretim için tohumu dışarıdan almadan.

2018'den umutluyuz.

Hizmet bekleyeceğiz.

Yerel yönetimlerimiz altyapıya ağırlık verecek. Bunu hem de ciddi boyutlarda bekleyeceğiz.

İlçelerimizin altyapıları berbat. Büyükşehir belediyemiz kendi sorumluluk alanındaki bölümlerde ciddi çalışmalar yapıyor. Sorunları belli periyotlarla gidermeye çalışıyor. İlçe belediyeleri de yapmalı. Artık bu memleket altyapı sorunlarını tartışmamalı.

Sosyal hizmetleri tartışmalıyız. Daha yaşanabilir kaliteli kentleri tartışmalıyız. Sanatı, kültürü, sinemayı, tiyatroyu, şenlikleri, festivalleri konuşmalıyız.

Genel iktidar çevre yolumuza, fakülte bölümlerimize, Organize Sanayi Bölgemize, hastanemize, turizm yatırımlarımıza daha çok özen gösterecek.

Hızlı tren hizmetini getirecek.

Geç gelen doğalgaz hizmetini yaygınlaştıracak.

İstihdama dönük yatırımları arttıracak. Teşvik edecek, özendirecek.

Bu ve benzer hizmetleri beklemek anamızın ak sütü gibi hakkımız.

Kavga etmeyeceğiz.

Siyasetin kavgacı üslubunun arkasına takılmayacağız.

İç barışımıza sıkı sıkıya sarılacağız.

Etnik köken, mezhep, dil-din ayrımı yapmayacağız.

Etrafımız kaynayan kazan.

İran'da yaşananlar yeni bir olgu. Protestolar, ölümlü eylemler korkutuyor. Bunun önü alınmadığında yangın kapımızda demektir. Dikkati toplumun tüm kesimleri olarak elden bırakmamalıyız. Emperyalizm acımasız. Yakıp yıkıyor. İçeriden ve dışarıdan işbirlikçilerini harekete geçiriyor. Umarım İran bu kalkışmaları iç barışını zedelemekten bertaraf eder.

Demokratik açılım yapar. Halkının isteklerine ve beklentilerine kulak tıkamaz.

Ülkemiz daima üretmeli... üretmeli... üretmeli...

Geleceğe güvenle bakmalıyız. Güvene dayalı hikayeler oluşturmalıyız.

2018 bu beklentilerimizin cevap bulacağı yıl olsun istiyoruz.