

Bu gün 2019 yılının son günü. Yarın yeni bir yıl daha başlayacak. Yeni başlangıçlar yeni umutlarla başlamalı.

Bilmem;

kim gelecek için yeni umutlar besleyebilir?

Her geleceğe güvenle bakmak varken, Türk toplumu bunun neresindedir?

Bu ülke israftan çok çekti. Kamu kaynakları hesapsızca kullanıldı. Ücretli çalışanlar açlık sınırının altında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Küçük esnaflar ekonomik krizleri zayıf vermeden atlatmanın gayreti içinde. Bunda israf politikalarının hiç mi suçu yok?

Yoksa yeni krizlere mi yelken açıyoruz?

Ülke gündemi ne kadar boş tartışmalar yaşıyor; bunu görüyoruz!!!

Enerjilerimizi boşa tüketiyoruz. İktidar ve muhalefetin kısır çekişmeleriyle gün geçiriyoruz.

Tabii ki olumlu ve gururlu gelişmeler de olmuyor sayılmaz.

Ekonomimiz her 10 yılda bir krizlere muhatap kalsa da, toplumumuz her 10 yılda bir fakirleşse de, kamu kaynaklarımız her 10 yılda bir dibe vursa da, 15 yıldır yerel yönetimler eliyle yolsuzluklar tavan yapmış olsa da olumlu gelişmelerinde yaşadığına tanık oluyoruz.

Örneğin yeni yıla sayılı günler kala yerli ve milli bir aracımızın tanıtımının yapıyor olması gurur verici. Her ne kadar çeşitli kesimlerden eleştirel yaklaşımlar gelse de yerli bir araç tasarlamak hepimizin ortak gururu ve ortak sevinci.

Bu gururla birlikte çok boşa nefes tükettiğimiz tartışmaların yapılması da aynı zamanda büyük zaman kaybı.

Ülkemiz ortak akıl, ortak üretim, ortak kalkınma, ortak büyüme hedeflerine ortak yürüyemezse geleceğimiz pek parlak sayılmaz.

Dolayısıyla yeni yıllara yeni umutlar besleyerek giremeyiz.

Çıkarıcı değil akılcı davranmalıyız. Bazen siyasi çıkarıcılık uğruna büyük zararlara giriyoruz.

Ben Ordu ilimiz adına bir yaklaşım ortaya koymalıyım.

Ordu'ya "Ordu Şehir Hastanesi mi? Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mi? Veya her ikisi mi?" yapılırsa diye sorsalar.

Akılcı olunması gerekirse; ben "ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ?" yapılınsın derim.

Zaten il merkezimizde ve sahil kesimi ilçelerimizde çok yeni devlet hastaneleri var. Bu hastaneler her türlü müdahaleleri yapabilecek kapasitedeler. Dolayısıyla son teknolojinin uygulanacağı bir tıp fakültesi hastanesi bu ilin sağlık sorununu tamamıyla çözecektir.

O halde bir de şehir hastanesinin yapılması kesinlikle israftır. İsfraf haramdır, günahdır.

Yapılmamalıdır.

Bunun gibi gereği olmayan yatırımlardan ve gereksiz harcamalardan kamu yönetimi ivedilikle vaz- geçmelidir.

Türkiye bundan sonra yatırımlarını insan odaklı yapmalıdır. Bunun başında da toplumun refah seviyesinin yükselmesi gelmelidir. Zenginleşmesi gelmelidir. Gelirlerinin yaşam standartlarına kavuşturulması gelmelidir.

Benim yeni yıldan beklentim, güven duygularımızın arttırılması yönünde adımlar atılmasıdır.

2020 yılı toplumun bütün kesimleri için başarılı bir yıl olur umarım.

Tabii ki israftan uzak, gerçekçi davranışlar ortaya konularak...