

Amerikan seçimleri mi.. yoksa mutsuz çoğunluğun umursamaz tavırları mı hayatımızda yer almalı?

Ülke gündemini Amerikan seçimlerinin analizleri sarmışken.. dövizin ve altının hızla artmasını unutup, temel ihtiyaçlara yapılan yüksek zamların farkında olmayarak, hatta derin bir ekonomik sürecin kiskacında olduğumuz gerçekliğinin ayırdımından bi haber davranarak yaşamımızın refah içinde devam etmeyeceği aşikardır.

Ekonomi bakanı her ne sebeple istifa etmiş olsa da döviz ve altın fiyatlarında bir nebze geri düşüş yaşanıyor olması yeniden çıkmayacağı anlamına gelmiyor.

Açıkçası geniş kitlelerin her geçen gün fakirleştiğini unutarak yol yürünemeyeceğini anlayacağız.

Bu gün gördüğümüz bu tatlı rüyadan bir gün mutlaka uyanacağız.

Uyandıığımızda da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fark edeceğiz.

Ülkemizde geniş kitleler ekonomik sıkıntılarla yaşam mücadelesi veriyor. Bunu kimse inkar edemez. Mutsuz bir çoğunluk var. İster kamuda, ister özel sektörde, ister emekli, ister asgari ücretli, ister esnaf olarak çalışan kitleler.. mutsuz çoğunluğun içinde kıvranıp duruyor.

Oysa 18 yıllık iktidarın ekonomide 'yukarı doğru pik yapacağımız vaatleri' daha çok yakın tarihte kulaklarımızda çınlamasını unutmadık.

Ancak başarılı olunamadı. Aşağı doğru pik yaptığımız doğrudur.

Aslında başarısız olmak olanaksızdı. Olanaksız olan başarılıdı.

Umarız ki; umutlarımızı kaybetmeyiz.

Yarınlara umutla uyanırız. Yeni hikayelerle uyanırız.

Amerika seçimleri değil, ülkemizin içinde olduğu darboğazdan nasıl çıkarızın analizini yaparız.

* * *

Biliyoruz ki; Fatsa gündemi madenle yatıp, madenle kalkıyor.

Fatsa'da 50 gündür madene karşı sessiz bir protesto var.

Fatsa Cumhuriyet Meydanındaki bu protestoya dünyanın her köşesinden destek yağıyor.

Ne yapılıyor burada?

“YALIN AYAK KİTAP OKUMA EYLEMİ.”

Siyasetin her kesiminden (politize olmamış) insanlar bu eyleme destek veriyor.

Çünkü siyanür ve çeşitli zehirli maddelerle maden ayrıştırma işi hem canlılara, hem doğaya ciddi hasarlar bırakıyor. Gelecek kuşakların sağlığını tehdit ediyor.

Fatsa'nın Bahçeler Mahallesinde ayağımızın dibinde, nefes alma mesafemizde, suyunu içtiğimiz kaynaklarımızın dibinde çıkarılıyor bu maden.

Dolayısıyla duyarlı kesimler politik ayırım olmaksızın tepki gösteriyor altın ayırıştırma çalışmalarına.

Durum bu merkezdeyken Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, geçen hafta katıldığı yerel bir televizyon kanalında 'Fatsa'daki maden alanının pozisyonu nedir' sorusu sorulunca "... maden alanlarının sularımızı kirletmediğini, zaten altı maden olan alanların öteden beri var olduğunu ve o bölgede çıkan suların ağır metaller içerdiğini ..." beyan etmişti.

Kısaca; "ilgili bölgeden çıkan suların tahlilleri zaten yeni değil, eskiden beri ağır metaller içeriyor.." buna dair raporlar olduğu beyanında bulunması bardağı taşıran son damla olarak yansıdı Fatsa kamuoyuna.

Başkan Kibar'ın bu beyanı muhalefet partileri ve çevreci kesimler tarafında ağır eleştirilere muhatap oldu. Muhalefet, başkana ağır bir tepki gösterdi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ilçe başkanları Etem Kibar'ın açıklamalarının kabul edilemeyeceğini açıkladılar.

Oysa Fatsa'da maden çıkarmaya müsamahalı yaklaşmak veya uzaktan yakından destek olmak ateşle oynamakla eş anlamlı olsa gerek.

Yani "**dokunanı yakar**" misali tehlikeli sularda dolaşmak demek.

Dolayısıyla başkan Etem Kibar'ın beklenmedik bir anda böyle bir açıklama yapması muhalefetin ciddi bir tepki göstermesine vesile oldu.

Kaldı ki; AK Partili hiçbir siyasetçi bu topa girmemişti. Ne milletvekilleri ne de bakanlar.

Dedik ya; “**madene** dokunan yanar” diye.

O halde **maden**den uzak durmak lazım.