

Değerli okuyucularım;“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” söyleminin kıymetini çoğu zaman anlamlandıramaya biliriz. Çünkü başımıza bir olumsuzluk gelmemiştir. Devlet eliyle verilen bir hizmete ihtiyaç duymamışızdır.

Ancak devlet kurumlarında bir işiniz olduğunda ihtiyaç duyduğunuz hizmetin verildiğine tanık olduğunuzda devletin değerini anlayabilirsiniz.

Devlet; milleti için vardır.

Öncelikleri de milletin eğitimi, sağlığını ve güvenliğini sağlamaktır.

Tabii ki refahını ve geleceğini güvence altına almayı da...

Ekonomik çıtanın yükselmesini de...

Üretim ve kalkınma dengelerinin oluşturulmasını da...

Hukukunun korunmasını da...

Demokrasisini ve özgürlüğünü güvence altına almayı da...

Değerli okuyucularım;

Yukarıda SAĞLIK dedik.

Önemini tarif etmemin anlamı yok. Çünkü sağlık tartışılmaz bir hizmettir. Toplumlar sağlıklı ve dinamik olmak zorundadırlar. Devlet bu hizmeti en kalitelisinden vermek zorundadır. Türkiye’de sağlık hizmetleri son yıllarda çok tartışılmakta. Çok da gelişmekte. Özel sektör yatırımcıları da sağlık alanlarında ciddi yatırımlar yapmakta.

“ŞEHİR HASTANELERİ” ismiyle yapılan hastaneler olumsuz tartışmayı daha çok alevlendirmekte.

Niye; Şehir Hastanelerine hasta garantisi verilmesi, devleti zarara uğratıyor.

Bunu Sağlık Bakanlığı gördü. Artık “Şehir Hastanesi” konumunda yapılacak olan hastaneleri de devlet yapacak.

Devlet Hastaneleri çok mu geri düştü?

Asla geride değil. Gerçekçi olmak gerekirse özel hastaneler konforunda Devlet Hastanelerimiz var.

Başına gelmeyen fark edemez dedik ya.

Ben; fark ettim.

Ordu Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatı oldum.

Verilen hizmet hiç de özel hastane konforundan geri değil.

Fiziki yapıdan dolayı ufak tefek görsellik olmayabilir. Fakat verilen hizmetin kalitesi en üst seviyede. Doktor, hemşire ve hastabakıcı personeli verilen hizmet açısından fevkalade.

Eğer bu ameliyatı özel bir hastanede yaptırsam vereceğim para en az 25-30 bin lira. Ben parasında değilim. Ama veremeyenler ne yapacak?

Yazımın başında dedim ya.

“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye.

Sağlık, eğitim ve güvenlik.

Yöneticilerimiz bu alanlarda zafiyet yaratmamalı.

Sağlıklı, eğitilmiş ve güvenli bir toplum zaten geleceğine güvenle bakabilecek atılımları yapmaya muktedir. Yeter ki yönetim zafiyetlerinden kaynaklı krizlere düşmeyelim.

*

*

*

“Milli Görüş” geleneği dedikleri kavram içinde ‘insana değer vermek varmış’ demek ki.

“Nasıl anladın” dersiniz:

1990’lı yıllarda Refah Partisinden Ordu Milletvekili seçilen Sayın Eyüp Fatsa ve Sayın Hasan

Öz, kalp ameliyatı olduğumu duyduklarından dolayı telefon açıp geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Yine 90'lı yıllarda DSP'den milletvekili seçilen Sayın Müjdat Koç.

Daha yüzlerce abim ve dostum arayıp geçmiş olsun dedi.

Ancak siyaset çevresinden milletvekili kimliğiyle Sayın Eyüp Fatsa, Sayın Hasan Öz ve Sayın Müjdat Koç; insana verilen değer noktasında anlamlı davranış sergilemekte. Bu anlayışları ve yaklaşımları biliyorum ki salt benim için değil, tüm toplum için aynı duyguları içermektedir. İyi niyetlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerini saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Siyasetin içinde insani değerlerde varmış demek ki...

Hastalıkta ve sağlıkta, düğünde ve davette, cenazede ve doğumda esas değerlerimizi unutmamamız gerektiğini hatırlamalıyız demek ki...

*

*

*

Aynı duyarlılık kıymetli meslektaşlarımdan da geldi.

Şahsımın da yöneticisi olduğu Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Erişen ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da her an süreci takip ettiler.

Feridun Altuntaş, Niyazi Yeşiller, Mehmet Özmaden, Musa Aydoğan, Ahmet Altay, Sümeyra Yavan, Sefa Eyi, Nurcan Şanlı telefonla, Tülay Demirbaş sosyal medyadan şifa dileklerini iletiler. Fatsa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır ve aynı kurum çalışanı Muhsin Yılmaz meslektaşlarımda şifalar diledi.

Personelimiz Esra Kelleci her gün arayıp bilgi aldı.

Her bir kıymetli meslektaşına da teşekkür ediyorum tabii ki...

Bu köşeyi ameliyat tefrikası haline de dönüştürmeyeceğim bilinsin isterim. Ancak buna da anlayış gösterirsiniz artık.

İyi haftalar dilerim...