

Ülkemizdeki nüfus artışından dolayı Fatsa'da nasibini aldı.3 bin 914 artışla nüfusumuz 123 bini geçmiş durumda. Ordu ilimizin

ortalaması yüksek olarak büyüyen ilçesi Fatsa'dır.

Bu artış her geçen yıl daha da artarak geliyor.

Fakat bu artışa oranla altyapı çalışmalarında artış oluyor mu?

Yoksa yeni varoşlar mı oluşuyor?

Bunun tespitini yerel yönetimler yapmalı.

Aslında Fatsa'da büyümenin sebebi belli.

İstihdam alanlarının artması, insanların iş, aş bulabilmesi artışı tetikliyor.

İnsanlar yaşamak için doğal olarak "doyduğu" yerleri tercih ediyor.

Yakın çevrede ve çevre ilçelerde yaşayan insanlar Fatsa'ya yerleşmeyi istiyorlar.

Zaten Fatsa'daki konutlaşmadan da bu artışı görmek mümkün.

Toplu konut alanları her geçen gün hızla artıyor. Bu artış konut satışlarında da önemli etken.

Göç eden nüfus ya konut alıyor, ya da kiraya geliyor.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fatsa'ya göçün en etkin sebeplerinden birisi. İş bulma imkanı sağlıyor. Yaklaşık 6 bin çalışanı barındırıyor. Büyü-meye müsait. Bin dönümlük daha alanı var.

Bölgemiz için gelecek vaad ediyor.

Fatsa'da tüm kurum ve kuruluşlar bu büyümeden mutlu olmalılar. Esnafı, tüccarı, lokantacısı, kafeteryacısı, kahvecisi, ayakkabıcısı, konfeksiyoncusu, simitçisi, yolcu taşımacısı, dolmuşçusu, boyacısı, sıvıcısı tüm çalışma alanları iş yapıyor.

Esas olan bu büyümeye paralel olarak hizmetlerin de aynı oranda geliştirilmiş olmasıdır.

Gelişi güzel bir yapılanma söz konusu olursa geleceğimize yazık olur. Çarpık bir şehirleşme ile karşı karşıya kalırız. Mevcut çarpıklıkları hizaya getirememişken yeni çarpık mahalleler yaratmayalım.

Gerekli denetimleri tabi ki belediyemiz yapacak. Ciddi kontroller gerekir. İmara aykırı olarak bir çivi bile çaktırılmamalı. Hatta yeni imara açılacak alanlarda örnek mahalleler oluşturulmalıdır.

Fatsa'nın nüfus bazında büyümesi tek başına yeterli olmaz.

Altyapı başta olmak üzere imarı, sosyal alanları ve yaşam alanları açısından da çita yükselmeli.

Yeterli hizmetler üretilmeli. Modern, çağdaş yaşanabilir bir kent oluşturulmalı.

Eğer nüfus artıyor da hizmet artmıyorsa sonuç ne olur?

Başka sorum yok...

İŞLERİ "HAINLIK VE KAHPelik" YAPMAK

Hainlik kadar kötü bir iş olabilir mi?

Bir mağarada 13 masum insanın kafasına sıkmak.

(Kahpece öldürülen vatandaşlarımızın bir süredir PKK'nın elinde rehin tutulan MİT'ci, polis ve askerler olduğunu öğreniyoruz)

Bu bir kahpelik değil mi?

İşte PKK'nın gerçek yüzü bu.

Bunlar insanlık düşmanı.

Bunlar güya savunduklarını iddia ettikleri Kürtlerin düşmanı.

Bunlar asker, polis, sivil vatandaşlarımızın düşmanı.

Bunlar emperyalist, sömürücülerin maşası.

Hiç kimse diyemez ki; bunlar özgürlük mücadelecisi.

Tam aksine olsa olsa "hainlik ve kahpelik" mücadelecisi olabilirler.

Türkiye bu PKK illetiyle 40 yıldır mücadele ediyor. Bunlar yok olana kadar da Türk Silahlı

Kuvvetleri ve Türk emniyet güçleri onurla mücadeleye devam edecek. Terörü yok edecek. Buna

hiç şüphe yoktur. Çünkü Türk toplumu tamamıyla mücadelenin arkasındadır. Güvenlik güçlerinin yanındadır.

Geçen hafta şehit olan 3 subayımıza ve 13 dev-let görevlisi vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum...

Bu mücadele burada bitmez.

Hainler yok olana kadar milleti ve devletiyle Türkiye hazırdır.