

Muhalefete göre ortalık yangın yeri. Liderlerin her biri başka bir ilde vatandaşlarla dertleşiyor. Yin e liderlerin tespitlerine göre; geçinebilmek her geçen gün zorlaşıyor.

Sahada feryat var. Tencerenin altı yanmıyor. Yoksulluk günbe gün artıyor.

İnsanlar pazar yerleri atıklarından çürük sebze, meyve topluyorlar. Her geçen gün yardıma muhtaç bir çoğunluk artarak yükseliyor.

Yine muhalefete göre:

“Ülke yönetilemiyor.

Güven kaybı yaşanıyor.

Anayasa hiçe sayılıyor, onlarca hatta yüzlerce kez anayasa ihlali yapılıyor.

Yönetim anlayışı kararnamelere kalmış durumda.

Meclis baypas edilmiş, çalışmasına bile gerek görülmüyor.

Milletvekillerinin hiç önemi kalmamış, kimse kaale bile almıyor.

Bu durumda halkın iradesi hiçe sayılıyor.

Atanmışlar, seçilmişlere ayar vermeye kalkıyor, siyasi liderlere sözlü geri dönüşlerde bulunuyor.

Demokrasi her geçen gün geri gidiyor, zayıflıyor, demokratik temayüller hiçe sayılıyor.

Yargı; bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitiriyor. Hukuk devleti kavramları yok sayılıyor.

Devlet bürokrasisi parti bürokrasisi havasına bürünüyor.

Bürokraside birden fazla maaş alma furyası kamu kaynaklarını eritiyor.

Hayat pahalılığı, dar gelirli kesimleri geçim sıkıntısına sokuyor.

Asgari ücretle çalışıp emekli olanlara komik rakamlarla maaş bağlanıyor. (Bin 500 lira gibi)

Esnaf can çekişiyor, işini sürdürebilmek için can hıraç mücadele ediyor, işini kaybetmemek üzere direniyor.

Kamu kaynaklarını elinde bulunduran iktidar, yandaşları tarafından yolsuzluklarla soyulup talan ediliyor.

Kamudaki israfın tavan yaptığı iddia ediliyor.

Tarımla geçinen kesimlerin borç batağında olduğu biliniyor.

Üretimsizlikten dolayı genel ihtiyaçların dışarıdan satın alındığı açığa çıkıyor.

İşsizlik rakamları her geçen gün artıyor.

Genç işsizler evlerinden dışarı bile çıkamıyor.

Ekonomi batağa doğru gidiyor.

Ekonomik krizden çıkabilmek için yeni bir nefes gerekiyor.

Erken seçim kaçınılmaz oluyor.

Kamu yatırımları sıfıra düşmüş, hizmet üretilmiyor, vs. vs. vs..”

Bu iddialarda bulunan muhalefet; liderleri ve milletvekilleriyle birlikte sokağa çıkmış durumda.

Uzun zamandır muhalefet liderlerinin her birisi bir başka ilde vatandaşın derdini dinliyor.

Sanki bir seçim varmışcasına alan çalışması yapıyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener bu ziyaretlere hiç ara vermiyor.

Esnafın feryadına kulak veriyor.

Sokaklarda vatandaşlarla bire bir diyaloga geçiyor.

İnsanlara dokunuyor, göz teması kuruyor, sokağın nabzını tutuyor.

Anketlere göre seçmen sayısını artırıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da son aylarda sokağa çıkmış durumda.

Milletvekilleri de başka başka illerde propaganda çalışmalarının yanısıra sorunları tespit ediyor.

Raporlar hazırlayıp strateji belirliyorlar.

Bir nevi seçim hazırlıkları içindeler.

Yerel yönetimlerde 2019 Martında kazandıkları illerde başarı göstergelerini yükseltmeye

çalışıyorlar.

Millet İttifakının bileşenleriyle uyum içinde çalışmaya “tüm çomak sokmalara rağmen” özen gösteriyorlar. İttifakın bozulmaması adına azami çaba sarfediyorlar. Millet İttifakı cephesini genişletmeye uğraşıyorlar.

Vatandaşlarımız tüm gelişmeleri izliyor.

Vakti-zamanı geldiğinde tercihini yapacak.

Ancak iktidar kadrolarındaki suskunluğu, yolsuzlukları, yoksullaşmayı, adaletsizlikleri, kibirlenmeleri an be an takip ediyor. Çeki düzen verilmediği takdirde büyük bir hayal kırıklığı yaşatacağını biliyor.

Toplumun en hassas olduğu mesele yolsuzluk meselesidir. Bu millet kamu malına ve kamu parasına zarar vereni asla affetmez.

AK Parti iktidarı muhalefetin ortaya koyduğu bu olumsuzluklardan tabii ki haberdardır ve et-kileniyordur.

İktidar erken seçim yok diyor.

O halde seçimlere iki yıl var, bu süre içinde ekonomi düzelir, geçim sıkıntısı son bulur, işsizlik azalır, piyasalara güven gelir ve ülke normalleşirse muhalefet bu günkü tabloyu tartışmayabilir. Sokağın gündeminden de günümüz koşulları kalkmış olur. Piyasa yerine oturabilir. İktidar bu hesabı da yapıyor olabilir.

İyi haftalar...