



Genelde muhalefet taraftarlarıyla konuştuğunuzda “ÇARŞI HER ŞEYE KARŞI” bir tavır ortaya çıktığını fark edebiliyorsunuz. Bu normaldir, çünkü adı üstünde muhalefettir. Ne yaparsanız yapın, memleketi altınla kaplasanız bile yine muhalefet olacaktır. Fakat doğru muhalefet yapmak yerinde eleştiridir, hakkaniyetli görüş açıklamadır, doğruya doğru-yanlışla yanlış diyebilmektir. Muteber olan muhalefet budur. Aslında iş başında olanlara da yol göstermektir. Körü körüne karşıtlık üzerinden yürümek kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Demokrasimize de fayda sağlamayacaktır. Aynı tavır iktidardan da beklenmelidir. Muhalefet ne derse desin oralı olmayan bir iktidar da muhalefetin düştüğü hataya düşer. Siyaseti körleştirir, kısırlaştırır, çözümsüzleştirir. Ben yaptım oldu duygusunda olan bir iktidar, şeffaflıktan uzaklaşan bir iktidar, hesap verebilirliğini kaybeden bir iktidar, hukuku tanımayan bir iktidar, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri içine sindiremeyen bir iktidar, vesayet odaklarını yıkacağım iddiasıyla iş başına gelen bir iktidar, yolsuzluklara kör olan bir iktidar, tüm bu söylemlerinin tersi uygulamalar yapan bir iktidar olma yolunda ilerliyorsa, inadına-inadına-inadına bir profil ortaya koyuyorsa muhalefetin pozisyonundan ne farkı kalır ki? Ülkemizdeki “İKTİDAR-MUHALEFET” siyaseti tam da bu görüntüyü vermiyor mu? İktidar-muhalefet ilişkileri ve anlayışı büyük bir kısır döngü içinde bir arpa boyu yol alınamaz hale dönüşmedi mi? Dolayısıyla bu inatlaşmanın kimseye yarar sağlamadığını görmek mümkündür. Muhtemelen akliselim, sağduyulu iktidar taraftarları da son günlerde suskunluk, savunma refleksi göstermeyen, övgü kelimeleri söylemeyen bir tavır içindeler. Bunu seçmen tabanında görebilmek mümkün. İsterseniz etrafınızda iktidara oy vermiş kişilerle konuşun. AK Partili sağduyulu seçmen muhalefetin yönetsel eleştirilerine katılmakla birlikte; ekonomik gidişattan ve bu gidişatın yarattığı krizlerden sıkıldığını açıkça beyan etmekte. Veya benzer eleştirilere katılım göstermekte. Bu kaniya varabilmek için tarafları dinlemek yeterlidir. Muhalefet ne kadar bağıyor, her gelişmeyi eleştiriyorsa... bir o kadar da iktidar yanlılarının feryadını ve eleştirilerini duyabiliyorsunuz. Ülkenin geldiği noktadan kimse mutlu değil. Bilhassa ezilen kesimler, sabit ücretle çalışanlar, hayat pahalılığı altında yok olanlar, emekliler yardımlara muhtaç durumda.

Bunu iktidar seçmenleri de görüyor.

Akliselim, sağduyulu olmak gerekir.

Farklı siyasi kesimlerde olmak düşmanlık değildir. Bunu düşmanlık olarak gören, toplumu kamplaştıran siyasetçiler büyük bir yanlışın içindedirler.

Olsa olsa farklılıklarımız zenginliğimizdir.

Demokrasilerde sandık niye var?

Farklılıklarımızın yönetime yansımaları adına var.

İrademizin yönetime gelmesi adına var.

O halde iktidar da, muhalefet de demokratik unsurlar çerçevesinde adam gibi görevlerini yapacaklardır.

Daima demokrasi, demokrasi, demokrasi diyeceklerdir.

## **RAHMETLE VE**

## **ÖZLEMLE ANIYORUZ**

Baba kaybetmek zordur. Biz bu tecrübeyi 28 yıl önce yaşadık. Eğitim emekçisi kıymetli babamız Mehmet Eser, 28 yıl önce 30 Nisan günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştı.

Dünya kimseye baki değil. Hepimiz bir gün ölümlerle karşı karşıya kalacağız tabii ki. Her ne kadar ölümler içimizi yaksın da hayatın devam ettiği bilinciyle bu zorlukları kabullenmek zorundayız.

Babamızın aramızdan ayrılışı üzerinden 28 yıl geçmiş. Acısı halen tüm aile içinde tazeliğini korumakta.

Bir öğretmen öngörüsüyle bizlerin bu günlere gelmesine vesile olan babamıza her zaman layık olmaya çalıştık. Üstlendiğimiz bu zor görevde 39 yılı geride bırakıyoruz. Şükürler olsun ki, bu meslekten kazandıklarımızla biz de çocuklarımızı büyüttük. Onların kursaklarında babamızın bin bir zorluklarla kurduğu matbaa ve gazetenin helal kazançları var. Binlerce teşekkür ediyoruz değerli hemşerilerimize, matbaalarına ve gazetelerine sahip çıktıkları için. Hiç bir zaman onları mahcup etmedik.

Gazetecilik zordur. Hedef tahtası haline gelirsiniz. Ancak biz aileden aldığımız terbiyeyle pis oyunları bozmuş ve zaman zaman ajan provokatörlerin terbiyesizliklerini hem memleket adına hem de şahsımız adına bertaraf etmeyi başarmış bulunuyoruz.

Babamız bu işletmenin temelini atarken eğitimci emeğinin alın teri ve babasından kalan bir iki parça araziye satarak kurdu. Dolayısıyla bizim temelimizin harcı sağlamdır.

28 yıl önce içimiz yanmıştı. Acımız halen taze.

Kıymetli babamızın ve ahirete göç etmiş bütün merhumların ve merhumelerin ruhları şad, mekanları cennet olsun...