



Merkezi bütçeden yapılacak olan yatırımların yoksunluğu karşısında yerel yönetimlerdeki durumu analiz ettiğimizde büyük yatırımlara hazırlık yapıldığını görebiliyoruz. Fatsa Belediyesi; Başkan Etem Kibar öncülüğünde çeşitli alanlarda ciddi başlangıçlar ve atılımlar yapma gayreti içinde. “ÇERKEZL

ER TEPESİ” projesi bu başlangıçların birinci ayağını oluşturuyor.

Her ne kadar işin yapım ihalesi yapılmış olmada da bu planlama hizmete girdiğinde 60-70 milyon liraya mal olacak bir yatırım ortaya çıkacaktır.

Maliyet gerçekten büyüktür. Kaldı ki; kriz dönemlerinde bu yatırımı göze almak da cesaret işidir. Ancak; Etem Kibar bu riski göze alarak yatırımı yapma kararlılığında.

Ben Sayın Etem Kibar’ın kararlılığını yaptığı hazırlıklar bakımından böyle okuyorum.

Başlangıçta Çerkezler Tepesi projesi her ne kadar “... ağaç kesimi yapılacak ...” algısıyla tepki ile karşılanmış olsa da her geçen gün işin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldıkça tepkiler en az seviyeye inmiş görünüyor.

Bir hizmete sadece muhalefet etmek için karşı çıkmak çokta mantıkla bağdaşmıyor. Öncelikle yapılan yatırımın kazanımlarına da bakmalıyız. Vizyonuna bakmalıyız. Yaratacağı sinerjiye, geniş halk kitlelerinin faydalanacağı sosyal yaşama ve sosyal donatılara da bakmalıyız.

Yapılacak olan iş kamuda “A TİPİ MESİRE ALANI” olarak adlandırılıyor.

Bunun belli kriterleri var. En başta yatırımın yapılacağı alanın büyüklüğü birinci şart.

Bu zor şartı Fatsa Belediyesi karşılamıştır. 100 dönümlük alanı belediye adına kullanıma tescil ettirmiştir. Ve ilgili kamu dairelerinden yatırımın kararını çıkarttırmıştır. Esas zor olan eşiği geçmiştir.

Şimdi bu kararın karşısında olası “ağaç kesimi olacak” diye direnç göstermek çok doğru olmasa gerek.

Çünkü günümüz koşullarında bu yatırımı yapacak olan kurumların idarecileri de ağaç kesimine zinhar karşı çıkmaktadır. Öyle de olmalıdır. Yetkili kişilerden alınan bilgilere göre hiç kayıpsız veya en az kayıpla yatırım gerçekleşecektir.

Zaten Orman Bakanlığına ait olan yerlerde bu tür yatırımlar için ağaç kesimlerine en başta bakanlık kendisi karşı çıkıyor. O halde yatırımı yapacak olan kurumun yetkilisi Etem Kibar’ın da

karşı çıkacağından şüphe duymamalıyız. Adam ziraat mühendisidir. Ağaç kesimine nasıl karşı duruş sergilemez?

Buraya kadar sorun var mı?

Ülkemizde bu tür yerlerin yatırıma dönüştürülmesini sağlamak çok zor aslında.

Maliyet ve külfeti çok yüksek.

Bürokrasisi çok meşakkatli.

Birde kamuoyundan gelecek olan baskılar, işin başka bir boyutu.

Sayın Etem Kibar'ın bu projedeki kararlılığı çok ciddi. Zor süreçleri aşmış zaten.

Arkasındaki siyasi destek çok yüksek.

Ankara'daki ayakları çok güçlü.

Milletvekilleri de çok kararlı.

Bilhassa Ergün Taşçı...

Ergün beyle telefon görüşmemizde; bu projenin ha-yata geçirilmesi için “KAPILARDA YATAR, YUVARLANIRIM” diyor.

“4 yıldır Orman Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlıklarında ciddi mücadeleler verdim” diyor.

“Doğaya en küçük bir zarar verecek yatırımın hiç kuşkusuz ki; karşısında olurum” diyor.

“Fatsa'nın gelişmesi adına hazırlanan tüm planlamaların destekçisiyim” diyor.

Son söz: Etem Kibar'ın arkasında bu destek olduğu sürece Fatsa'mızın hizmet alma konusunda sırtı yere gelmeyeceği kanaatindeyim...

Milletvekili, belediye başkanı el ele verdiği müddetçe sorunların bir bir aşılabacağı kanaatindeyim.

Umarım yapılacak olan yatırım Fatsa ile özdeşleşir ve Fatsa ile anılır.

## **ZOR GÜNLERDE YAZMAK ZORDUR**

Yazarlar ve çizerler için yazmakta ve çizmekte zorlandıkları zamanlar tabii ki vardır.Çünkü onların duyguları vardır. Hissiyatları vardır.

Örneğin; meslek büyüğümüz Feridun Altuntaş kısa süre önce kıymetli eşini kaybetti.

Hiç kuşkusuz eli klavyeye gitmemiştir.

Nasıl gidebilir ki?

Eşini kaybetmiş, canından canını kaybetmiş.

Feridun abinin eşi için yazdığı yazıyı okudum ve duygulandım.

Zor bir yazı olduğunu fark ettim.

Allah sabır versin...

Tülin kardeşimizin da mekanı cennet olsun...

\*

\*

\*

## **BİROL YARABASMAZ**

Ömrünün büyük bir bölümü gurbet ellerde geçmiş. Fransa'da yuva kurmuş.İşi, eşi ve çocukları Fransa'da dünyaya gelmiş.

Çalışmış, çabalamış, gurbetin zor koşullarında gelecek kurmaya çabalamış.

Herşey iyiye giderken bir buçuk yıl önce illet bir hastalık yakasına yapışmış ve tüm uğraşlarını canıyla birlikte alıp götürmüştü.

Birol Yarabasmaz'ı yaklaşık 30 yıldır tanırım.

İyi bir dosttu bizim için.

Tanıyanları da bilir zaten. Dostlukları kuvvetliydi.

Çok üzüldük. Çünkü erken ayrıldı aramızdan.

İnsanoğlunun kaderi bu. Tam rahat edeceği zamanda alıp başını gitmesi. Yakıcı olan da bu.

Yaktın sevenlerini Birol Yerebasmaz.

Ruhun şad, mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat...