

15 Ağustos'a ne kaldı ki?

Fındık taban fiyatının açıklanacağı gün.

15 Ağustos'ta cumhurbaşkanımız Karadeniz turuna çıkıyor.

Fiyatı o zaman açıklayacak.

Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasında hiçbir zaman bu kadar beklememişti.

Azami Temmuz sonunda fiyat açıklanırdı.

Bu yıl doğal afetler sebebiyle mi bu kadar gecikti bilinmez.

Geçen hafta Cuma günü fiyatı ayaküstü bir sohbette Ergün Taşçı vekile sorduk.

Ergün Taşçı bir tüyo almış olmalı ki fiyatın 27-28 lira bandında olacağını tahmin ediyor.

Sayın Taşçı bu fiyatı telaffuz ederken kafadan atmaz sanırım. İlla ki bir bilgi edinmiş olmalı ki rakam veriyor.

Evet; fiyat 27-28 lira gibi bir rakam olacak!.

Muhalefet partileri ve üretici 30 liranın altında verilen bir fiyatın yüz güldürmeyeceğini hep tartıştı.

Fındık bileşenleri, siyasiler, vatandaşlar 30 lira ve üstüne endekslenmişti.

Eğer Ergün Taşçı'nın ayaküstü beyan ettiği fiyat böyle çıkarsa yapılacak bi şey yok.

Herkes kaderine razı olacak.

Cumhurbaşkanımız demek ki böyle uygun görmüş deyip... Oturacağız oturduğumuz yerde.. Ses çıkarmayacağız.

Öyle değil mi?

Zaten bölgemiz AK Partinin kalesi.

Oy oranı yüzde 70'lere ulaşıyor. O halde halkımız gidişattan çok memnun.

Teşekkür ederiz sayın cumhurbaşkanım...

\* \* \*

Cumhurbaşkanımız yüksek faize ve yüksek enflasyona kafayı takmış.

“İndireceğiz” diyor.

Çünkü; bu iki kelime çok tehlikeli.

Ezilen kesimlerin belini büküyor.

Alım gücünü zayıflatıyor.

Baksanıza; genel tüketim ürünleri ne kadar zamlanmış.

Kimi ürünler yüzde 100'lere yakın fiyat artışına uğramış.

Bu durumdan cumhurbaşkanımız rahatsız olmaz mı?

Tabii ki rahatsız olur.

Hayat pahalılığından kaynaklı yoksullaşmayla mücadele için iktidara talip olduğunu söylememiş miydi?

Yoksullaşma neden kaynaklıdır?

Hayat pahalılığından.

Sayın cumhuru reisimiz bunun önünü almayacak mı?

Verir talimatı her şey düzelir.

Ezilin siz. Alım gücünüz azalsın. Fakirleşin. Dışinizi sıkın. Yüksek faturaları ödeyin. İşiniz ne. Memleketimizin giderlerini karşılayamacak mıyız?

Piyasalar düzelmese de karşılırsınız, karşılırsınız...

\* \* \*

Karadeniz bölgesi ekonomik açıdan rahat bir bölge.

Fakiri, yoksulu yoktur.

Herkesin bir geliri var.

Bağ bahçe gelirleri başta olmak üzere birde emekli maaşı varsa ki var, ekonomik krizden pek etkilenmiyor.

Düşük ücretli çalışanı da yoktur. Çünkü sanayileşmiş bir bölge değildir. İnsanları gurbetçidir. Dışarıda çalışırlar.

Karadeniz'de kriz aramak akıl işi değil.

Dolayısıyla bölgede yaşayan kesimler krizlerden derinlemesine etkilenmez.

Bölge insanının keyfi (istisnalar hariç) yerindedir.

Hatta Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürümüzle konuşmamızda; "... bize yardım için başvuran vatandaşlarımızı İŞKUR kanalıyla işe yerleştiriyoruz ancak iki gün sonra işi bırakıyorlar ..." Diyor.

Bu da bir anekdot olsun istedim.