



Gerçekçi olmak gerekirse sene sonu zor gelecek. Hiç bir şey yerinde durmaz oldu. Zamlar hız kesmiyor. Hayat pahalılığı halkın belini bükmemekte.

Akaryakıttan - döviz ve altın fiyatlarına, temel ihtiyaç maddelerinden – temel gıda ürünlerine, içmeden - ipliğe ne varsa hızla zamlanıyor.

Piyasalarda bir panik oluşmuş adeta. Sanki birileri “PANİK” butonuna basmış durumda.

Bu ekonomik kötü gidiş nasıl durdurulacak?

Bunun önünü kim alacak?

Buradaki sorumluluk kim de?

Tabii ki iktidar çare bulacak. Sorumlusu iktidar.

Veya olası bir erken seçim buna çare olacak.

Çünkü hep birlikte fakirleşiyoruz.

Kazandığımızla geçinemeyeceğimize düşüyoruz.

Paramızın alım gücü geri geliyor.

Milli paramız değer kaybediyor, pula dönüyor.

Umarım acil bir çare bulunur...

*

*

*

Mevsim kışa dönüyor.

Ekonominin durumu ortada.

Kriz ciddi tedirginlik yaratıyor.

Toplumda gidişattan korkan milyonlar var.

Geleceğine güvenle bakamayanların sayısal boyutu yükseliyor.

Genç kesimler siyasi tercihlerinde AK Partiyi tercih etmiyor.

Çünkü işsizlik bu tercihin başat unsuru. Eğer işsizliğe çözüm bulunamazsa iktidarın işi iyi görünmüyor.

“20 yıldır iktidardayız. Bir beş yıl daha verin” denilse, seçmen acaba ne der?

“Ne beş yılı daha verelim. 20 yıldır çözemediğin sorunları beş yılda mı çözeceksin” demez mi?

Dolayısıyla genç seçmenleri ikna etmek iktidar açısından her geçen gün daha çok güçleşiyor. Muhtemelen iktidarı genç seçmenler değiştirecek.

Onların beklentileri aş, iş ve gelecek kaygıları.

*

*

*

“MİLLET İTTİFAKI” bileşenleri ciddi muhalefet ortaya koyuyorlar.

İktidarı peşlerinden koşturuyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal oluşturdukları demokrasi bileşenleri adına iktidarı sarsıyorlar.

Şimdiye kadar olmadığı ölçüde iktidarın kimyasını bozuyorlar.

Gündemi muhalefet belirliyor.

İktidar muhalefete cevap vermekle meşgul.

Oysa uzun yıllardır bu durumun tersi oluyordu. Gündemi iktidar belirliyordu.

Anket sonuçlarına bakıldığında muhalefet oylarında bir artış görünüyor.

Anketlerin yaptığı araştırmaların sonuçlarına iktidar partisi fena halde sinirleniyor. Manipasyon yapıldığını iddia ediyor.

Muhalefet olası çıkışını seçimlere kadar devam ettirebilir mi?

Gündemi elinde tutabilir mi?

Bekleyip göreceğiz.

İktidar adına şunu da göreceğiz: İktidar yığınla sorunun altından kalkabilir mi?

En önemlisi bozulan ekonomiyi yeniden rayına oturtabilir mi?

Üretim alanlarını harekete geçirebilir mi?

Yoksulluğun önünü alabilir mi?

Yolsuzlukları önleyebilir mi?

Döviz, altın ve akaryakıt fiyatlarının yükselişine dur diyebilir mi?

Piyasalar toparlanır, halkın refahı sağlanır, hayat pahalılığına dur denilirse belki toparlanabilir.

Ancak bu denli hızlı düşüş karşısında tutu-nabilmek kolay olabilir mi?