



Geçen hafta ilimiz genelinde anket çalışması yapıldı.

Yaklaşık 3 gün bu çalışma sürdürüldü.

19 ilçede siyasi nabız tutuldu.

Anket şirketinin yetkilisi arkadaş şahsımla da görüştü. Ancak şirket ismi ve şahıs isimlerinin yazılmamasını rica etti. Bende isim yazmamayı uygun buldum.

Samimi bir sohbet ettik. Ben görüşlerimi, yetkili arkadaş da görüşlerini karşılıklı paylaştık.

Örneğin; Ordu'da neden bir kadın milletvekili seçilemiyor? sorusunu sordu.

Bende; aday yapılan kadınlardan kaynaklı olabilir mi? diye sordum.

“AK Partinin son seçimlerde bir kadın adayı vardı, hemde seçilebilecek sıradaydı,” dedim.

“Sonuçta aday olan kişinin siyasi birikimi ve bilgisi önemlidir” dedim.

Biliyoruz ki; AK Parti Ordu'dan her seçimde en az 4 vekil çıkardı. Bazen de 6 vekil. Ancak son seçimde 3'e düştü.

Dördüncü sırada Fatsalı bir bayan aday vardı. Ve seçilemedi.

Bu seçimin sosyolojik olarak sonucunu analiz etmek için ayrıca bir çalışma yapılıyor. Bu sonuç bayan adaydan mı kaynaklandıyı araştırıyorlar.

Bana da sordular.

Siyaset bir vasıf ister. Bilgi ve birikim gerektirir. Kabiliyet ister. Hatiplik ister. Toplumla pozitiflik gerektirir. Çıkıp bilginiz çerçevesinde konuşma ister. Kürsü hakimiyeti ister.

Bütün bu siyasi vasıflardan yoksunsanız politika yapamazsınız.

En garanti sırada da olsanız, seçmeni ikna edememişseniz zıng diye kışının üstüne oturursunuz. Veya seçmen oturtturur.

Anketçilere de bunları söyledim. “Eğer kadın aday seçtirecekseniz, işi bilen, toplumda sevilen, siyaseti bilgi ve birikimiyle yapabilen kadınları aday yapacaksınız” dedim.

Kadın dayanışması ve kadınlar pozitif ayrımcılık yapacaksa da “vasıflı kadın aday koyacaksınız” dedim.

AK Parti son seçimlerde neden 3 vekil çıkardı?

Dördüncü sıradaki kadın adayın siyasi pasifliğinden mi çıkaramadı acaba?

Kendisini garanti mi gördü. Çalışmadı mı, seçmene ulaşamadı mı, propaganda unsurlarını bilgisizliği nedeniyle kullanamadı mı? Ve sonuçta seçilemedi.

Oysa Ordu seçmeni akıllı bir seçmendir.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapar. Çıksaydı adam gibi bir kadın aday, dirayetli, yırtıcı, tuttuğunu koparan bir kadın, bakın nasıl seçiliyordu.

Toplum kendisini temsil edeceklerde dirayet arar, kararlılık arar, iş görebilecek vasıf arar...

Ordu seçmeni kadın adaya mesafeli mi?

Asla olmaz, kendisini temsil edecek bir aday koyarsanız kesinlikle tercihini pozitif ayrımcılık yaparak kadından yana kullanır.

Anketçi arkadaşla sonuçları da analiz ettik.

Ordu'da genel olarak sonuç nasıl çıkıyor diye sordum.

Beni kırmadı “AK Parti açık ara önde” cevabını verdi.

“Oransal olarak nerede” dedim.

“Yüzde 55’lerde” dedi...

\*\*\*

## **RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ**

Bu gün 10 Kasım.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete göç ettiği gün.

Tabii ki hiç kimse ölümsüz değil.

Herkes bir gün ölecek.

Ülkemizin kurucusu, dünya lideri, o bir deha idi.

Emperyalist güçlerin korkulu rüyası olmuş bir askerdi.

Ölümünün 83. Yılında rahmet ve özlemle anıyoruz.

Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun...

\*\*\*

## **RUHSAT VERENE KONUŞSANIZA**

Fatsa'da altın madeni arama tartışması bitmeyecek.

Taa ki; maden arama ruhsatı verilen şirketin çalışması bitene kadar.

Bu çalışma devam ettiği sürece doğa ve çevreciler ve siyasetçiler her daim tartışmanın fitilini ateşleyeceklerdir. Bu normal.

Esas sorun yeni ruhsatların verilmemesidir. Yeni maden alanlarının açılmamasıdır. Buna engel olmak için çalışma yapılmalıdır.

Ruhsatını alan şirketin yasal çerçevede işini bitirmesi de beklenecektir.

Tepkiler, protestolar, yargı süreçleri, karşı çıkışlar tabii ki olacak.

Yaşadığımız çevrenin zehirli maddelerle kirlenmesini asla istemeyiz.

Sanki ruhsatı Fatsa'da birileri vermiş gibi sağa-sola saldırmanın da bir anlamı olamaz.

Bazı arkadaşlarımız, dostlarımız ruhsatı içimizden birileri vermiş gibi ithamlarda bulunuyor. Medyanın duyarsız kaldığından bahsediyor.

Olabilir, görüşür.

Ancak ruhsatı medya mensupları vermiş gibi bir algı yaratmak da doğru değildir.

Hakkaniyetli bir yaklaşım olmaz.

Yerleşim alanlarının çok yakınında maden çıkartılmasına tabi ki karşıyım.

Fatsa'daki alanın ruhsatlandırılması karşısında, medya suçlanıyormuş gibi bir havaya girilmesine de karşıyım. Medyanın hedefe konulmasına da. Medyayı suçlayanlara sesleniyorum ; **“Ruhsat verene konuşsanıza...”**

\*\*\*

## **“NUTUK” DAĞITIYORDU**

30 Ağustos günü Korgan ilçemizde göreve başlayan ve 3 Kasımda görevden alınan kaymakan Miraç Akbulut, göreve başladığında **‘hoş geldiniz’** ziyaretine gelenlere Atatürk'ün **“NUTUK”** kitabını vererek ilk tepkiyi çekmiş zaten.

Atatürkçülüğünü ele vermiş. Kendisini açık etmiş.

Devamında AK Parti çevrelerinden gelen taleplere mesafeli davranarak.

AK Parti ilçe teşkilatının sosyal yardımlaşma vakfından yaptığı isteklere derin araştırmalar yaparak.

Muhalefet partilerinin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek.

En sonunda da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iki gün boyunca coşku yaratarak kutlamasından.

Bayramda yaptığı konuşmadan.

Bunları Korgan'da yaşayan ve bu işlere ilgi duyan dostlarımdan öğrendim.

Objektif insanlardan.

Esasen kaymakamın görevden alınmasının fitilini bayramda yaptığı konuşma ateşledi.

Adamın konuşmasında Atatürk vurgusu var. Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları var. Konuşmasının sonunda da Atatürk'ten alıntı yaparak “... **bu ülke şeyhlerin, şıhların, muritlerin ve dervişlerin ülkesi olmayacak ...**” demesinden.

Ne diyelim, kaymakam günümüz koşullarında söylenmeyecek sözleri söylemiş ve çizmeyi aşmış sanırım.

Dolayısıyla görevden alınmış!!!

Yeniden görev verilir mi, bilmem. Ancak zor görünüyor...

# ORDU SEÇMENİ KADIN ADAYA MESAFELİ Mİ?

Salı, 09 Kasım 2021 11:56 -

---