



AK Parti Merkez Karar Üyesi ve iki dönem milletvekilliği yapmış Haluk İpek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e büyük bir hata yaptı.

Haluk İpek Ordu'yu ziyaretinde katıldığı bir iftar yemeğinde Hilmi Güler için “... **bu yaptığı büyük dangalaklık...** “ dedi.

Niye?

Güya; Sayın Hilmi Güler verilen iftar yemeğine katılmamış.

Bu şahsiyet kendisini veli nimetten saymış. Egosu yükselmiş. Kibirleşmiş.

Hakaret ettiği kişinin belki başka bir yerde yemek daveti var. Bunu düşünmeden etiketi hemen yapıştırmış. Yazık.

Ordu milletvekili Ergün Taşçı'da Haluk İpek'i destekleyen söylemiyle “... **genel merkezde zaten bu şikayetlerimiz var ...**” demiş.

Ergün beyde egosuna yenik düşmüş. Şikayete başlamış. Siyasette hizmet üretemeyince şikayet mi üretiliyor acaba.

“Sen daha Fatsa Çevre Yolu için bir arpa boyu kadar bile ilerleyemedin. Verdiğin sözlerin üzerine bir taş bile koyamadın” demezler mi adama.

Bu diyalog il başkanının konuşması sırasında yaşanmış. İl başkanı konuşurken basın mensuplarının kayıtları açık olduğundan ötürü İpek ve Taşçı'nın yemek masasındaki özel söylemleri kayıtlara girmiş.

Türkiye'de siyaset dilinin ne kadar ayaklar altına düştüğünü görüyoruz değil mi?

İşe birde bu boyutundan bakalım. Kabalık diz boyu.

Siyasetçiler kendi partilisine dahi hakarete varan kaba söylemler içinde olabiliyor.

Bırakalım kendi partilisini muhalefet partili bir mensubun dahi rakibine bu dili kullanmaması gerekir.

Ancak görüyoruz ki siyasetçiler kendi partililerine bile tahammül edemiyorlar.

Oysa Hilmi Güler AK Parti kurucularından ve Tayyip Erdoğan hükümetlerinin enerji bakanlarından. Türkiye'ye hizmet etmiş. Şimdi de Ordu'ya belediye başkanı olarak hizmet ediyor.

Hilmi bey acaba rantçuların beklentilerini mi geri çeviriyor?

Çeşitli hesapları mı alt üst ediyor?

Seviyeyi görüyor musunuz?

Haluk İpek ve Ergün Taşçı'ya ne demeli?

Onu da siz söyleyin...

* * *

SÜLEYMAN SOYLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ POLEMİĞİ

Mülteciler meselesi yüzünden ortalık karma karışık hale geldi.

Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ kılıçları çektiler.

Soylu, Özdağ'a ağır ithamlarda bulundu.

“... Soros çocuğu, operasyon çocuğu, hayvandan aşağıdır ...” dedi.

Bu söylemler karşısında Özdağ'dan Soylu'ya tehdit, düello, uygunsuz tavırlar geldi.

Hatta aynı günlerde HDP genel merkezi önüne dağa kaçırılan çocukların anneleri tarafından

siyah çelenk koyuldu.

Koca koca adamlar çocuklar gibi düelloya yeltendiler.

Bu hareketler muhtemelen bir erken seçim provası gibi. Sanırım erken seçime gidiyoruz.

Çünkü ülkemizde her seçim öncesi bu ve buna benzer provokatif olaylar yaşanmakta.

Bunun ateşini Süleyman Soylu yaktı. Seçimlerin işaret fişğini attı.

Önemli olan seçimlere giden yolda taşların döşenmemesi.

Demokratik olgunluk içinde sürecin tamamlanması.

Umarız provakasyonlarla seçime gidilmez.

Normal şartlarda her şey kendi mecrasında yol alır.

Milletimiz de huzur içinde yaşamına devam eder.

* * *

ZAMLAR NEREYE KADAR???

Geçmiş yirmi yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz.

Hayat pahalılığına yetişilemiyor.

Bu kadar hızla gelen zamlar görmedi.

Aralıksız zam yağmuruna yakalanmış gibiyiz.

İnanın geçinememe sorunuyla karşı karşıya kalınabilir.

Zam olur; ancak bu kadar kısa aralıklarla asla zam görmedik.

Tanık olmadık.

Zamlar düzenli olarak otomotiğe bağlanmış sanki.

Buna kesinlikle bir dur denilmeli.

Ey hükümet yöneticileri; zamları durdurun lütfen...