



Günümüz koşullarında sınav sorularının çalınması da neymiş.

Soruların çalınmasına veya sızdırılmasına kadar mı güvensizlik yaşıyoruz ülkemizde.

Genç nesillerin kaderleriyle böyle mi oynanmaya devam edilecek?

Adaleti nasıl tesis edeceğiz?

Hakkaniyeti...

Hak edenin hakkını adaleti sağlamadan elde etmesi mümkün müdür?

Son KPSS sınav sorularının sızdırılması hadisesinde yaşadığımız rezaleti nereye koymalıyız?

Bu son olayda FETÖ taktikleri akla gelmiyor sayılmaz. Onlarda bu çalma ve sızdırma yöntemleriyle kamuya yerleşmişlerdi. Devletin kılcal damarlarına kadar girmişlerdi. Kurumları ele geçirme operasyonlarını böyle icra etmişlerdi.

Demek ki gelenek bozulmuyor!...

Gerçi ne kadar sınav yapılırsa yapılsın, ne kadar başarı sağlanırsa sağlansın yine de bildiklerini okuyan bir yönetimle karşı karşıya kalınmıyor mu?

Liyakat ve ehliyet de neymiş?

Gençlerimiz ne kadar başarılı olursa olun. İsterlerse 100 puan alsınlar. Mülakat denilen bir sınavla sizi zaten ekarte ediyorlar, eliyorlar.

Sınavlar neden yapılır?

Devlet kadrolarına hak edenler yerleşsin, liyakat sahibi, işinin uzmanları gelsin diye değil mi?

Fakat; hangi sınavla?

Soruların çalınma-sızdırılma yöntemleriyle yapılan sınavlarla mı?

Sınav güvenliğini sağlayamayan yönetimlerin vereceği güvenle mi?

Hadi mülakatta zaten eliyorsunuz. "İstenmeyenler" isterlerse ağızlarıyla kuş tutsun eleniyorlar. O halde neden sorular çalınıyor. Ona bari müdahale etmeyin. Çaldırmadan, sızdırmadan,

şifrelemeden sınavları yapınıza. Genç kesimlere birazcık olsun güven versenize. Bir sonraki aşamada zaten yapacaksınız yapacağınızı.

Sınav da neymiş. Öyle değil mi ey millet?????

\* \* \*

## **FINDIK ÜZERİNDEN YAPILAN ELEŞTİRİLER POLİTİKA DEĞİLDİR**

Fındıkta hasat zamanı başladı.

Şehirler boşaldı.

İşyerlerinde kuş uçmuyor.

Ticaret bir süreliğine tatile girdi sayılır.

Şehirlerin sakinliği 15-20 gün devam edecek.

Zaten fındığın yılda bir ay kadar aralıksız bir çalışma süreci oluyor.

Gerisi yıl içinde belli zamanlarda sürdürülüyor.

Gübresi, ilacı, kesimi, bakımı değişik zamanlarda yapılıyor.

Haklı olarak fındıkta taban fiyat tartışılıyor.

Bu tartışma her yıl yapılıyor.

Tüm ürünlerde taban fiyat uygulamaları hükümetlerin siyasi şovuna dönüşüyor.

Fındıkta da taban fiyat çoğu kez spekülasyonlara vesile oluyor.

Muhalefet kesimi verilen fiyatı asla uygun bulmuyor.

“Düşük fiyat verildi” politikalarına sarılıyor. Fakat bu savunma muhalefete bir oy dahi kazandırmıyor. Oysa; “makulün altında bir fiyat verildi” dese daha çok inandırıcı olacak. Maalesef bunu yapamıyor.

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “sırtlarında yumurta küfesi yok ki”

Fındık taban fiyatı üzerinden politika yürütmek muhalefete hiçbir kazanım getirmez. Aksine yapılan muhalefet politikası inandırıcı olmaz. Kazanacağız derken kaybettirir. Daha ciddi meseleler, sorunlar üzerinde çalışıp çözüm önermek ve güven vermek doğru olacaktır.

Fındık üreticisi tüm gelişmeleri ciddiyetle izlemekte ve kimin güvenilir olduğunu adı gibi bilmektedir.

2022 yılı fındık ürünü tüm üreticilere bereketli olsun istiyoruz...

