



Seçim sonrası ekonomik gelişmeleri takip ediyoruz değil mi?

Maliyenin yeni bakanı, merkez bankasının yeni başkanı, ekonominin yeni diğer unsurları...

Hepsi bozulan ekonominin düzelmesi adına çalışacaklar.

Yeni ekonomi modelleri uygulayacaklar.

Faiz oranlarını düzenleyecekler.

Faizleri arttıracaklar, enflasyonu düşürecekler.

Hedefleri bu.

Sonuç beklemek için daha erken. Çünkü uygulanacak politikaların sonuçlarını beklemeliyiz.

Markete, pazara, manava gidiyoruz değil mi?

Artışlardan memnunuz, sanırım!!!

Şikayet edenleriniz varsa ayıp yapıyorsunuzdur.

Hiç sesinizi çıkarmayınız.

Büyüklerimiz ne yaparsa doğrusunu yaparlar. Memleketin ve milletin genel menfaatleri için yaparlar.

Olası artışların tamamı tüketicinin menfaati için yapılmaktadır. Ve memleketin bekaası için. Aksini hiç düşünmeyin.

Biz tüketiciler zamlardan asla şikayet etmeyeceğiz. Çünkü bir ay önce yapılan seçimlerdeki tercihimiz şikayet etmeyeceğimizin açık beyanı değil mi?

O halde her türlü pahalılığı onaylamış olmadık mı?

Çok kıymetli okuyucularımız; nefes aldığımız sürece yaşamsal gereksinimlerimiz olacak. Zaruri ihtiyaçlarımız olacak. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir gelirimiz olacak. Dolayısıyla gelirlerimiz olası ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma gelirse geçinme sorunu yaşarız.

Yaşayacağımız tüm sıkıntılara rağmen yine de dert yanmayacağız.

Her türlü zammı insaniyetle karşılayacağımıza ant içeceğiz. Yöneticilerimizin içtiği anttan. Çünkü onlar da bizim için çalışacaklar.

Kısaca; hiç bir ferdimiz gelen veya gelecek olan pahalılıktan şikayet etmeyeceğiz.

Haydin; hayırlı pahalılıklara...

* * *

İKTİDARIN YENİ VEKİLLERİNE ÇAĞRI

Bir toplum yöneticilerinden ne bekler?

Başta; geleceklerine olan güven duygularının güçlenmesini tabii ki.

Genç kuşaklar iş bulma hayallerinin güçlenmesini.

Emekli vatandaşlar aldıkları ücretle kaliteli bir yaşam sürmelerini.

Çalışanlar ise yaşamlarını sıkıntısız olarak devam ettirmelerini.

Yönetim kademeleri de bu beklentilere karşılık bulmak adına çalışma yapmalılar, değil mi?

40 yıldır mesleğin içindeyim.

Tüm siyasi dönemlerde yukarıda sıraladığım beklentilere cevap bulunamadı.

Her daim arızalar çıktı.

Yönetimsel tercihlerden ötürü krizler çıktı.

Çıkan krizler genelde ekonomik oldu.

Faturayı da hep ezilen-yoksul geniş kitlerer ödedi.

Her kriz yoksullaştırdı.

Gençler geleceklerini dışarıda aramaya başladı.

Dar gelirli kesimler daha çok zora girdi.

Üreten kesimler, sabit ücretliler ezildi. Kazançları hep azaldı. Alım güçleri düştü.

Memleketin hizmet bekleyen alanları hep beklemeye alındı.

Altyapı hizmetleri, büyük yatırımlar, rutin yapılması gerekenler sürekli ertelendi.

Fatsa'nın çevre yolu niye yapılmadı sanıyorsunuz?

Tabii ki parasızlıktan.

Yok efendim kriz çıktı, para yok.

Yok efendim para bitti, yatırımlar durduruldu.

Ödenek yok, planlamaya alınamadı.

On yıllardır böyle değil mi?

21 yıllık bir iktidar var.

Aralıksız iş başında.

Şikayet edecek bir durum olmamalı.

Ancak o da şikayet ediyor.

Fatsa çevre yolu için ödenek bulamıyor veya parasızlıktan ötürü yatırımı geciktiriyor.

İktidarın yeni Ordu vekillerini takip edeceğiz.

Bakalım hangi bekleyen soruna çözüm bulacaklar.

Fatsa'nın çevre yolu yapımı, ihtiyaca binaen adliye binası yapımı, yeni fakülte bölümlerinin açılması, yerel yönetimlerin projelerine kaynak aktarımları gibi çeşitli isteklerin karşılık bulması.

Haydin iktidarın yeni vekilleri; bu işleri sizlerden bekliyoruz.

Bu çağrı erken oldu demeyin.

Zaman çabuk geçiyor.

* * *

“CHP KULÜBÜ” İSEN YOLUN AÇIK OLSUN

CHP'de değişen bir şey yok.

Yine iç çekişmeler aralıksız devam ediyor.

Her seçim sonrası tartışma yaşanan CHP'de gelecek politikalara dair hiç bir pozisyon göremiyoruz.

Alternatif olacağına dair bir politika göremiyoruz.

Topluma güven verecek, toplumu inandıracak planlamalar üretilemiyor.

Hep kazan kaynatılıyor.

Toplum kesimlerinin beklentileri CHP üst yönetimi için göz ardı ediliyor.

Varsa yoksa iç çekişmeler yaşanıyor.

Bu olumsuzluklardan dolayı CHP güven kaybediyor.

Oysa 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında mevcut yönetimler en tepeden en tabana kadar yönetim kademeleri yenilenmeli.

Kaybedenler gitmeli.

Baksanıza “kazananlar gitmeli diyor muyuz?”

Adam kazanıyor ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor.

Siyasi parti isen iktidar olmak için bir iddian olmalı.

Yok eğer “CHP kulübü” isen yolun açık olsun.