



AK Partide büyükşehir başkan adayları 15 Aralık tarihine kadar belli olacak. İlçelerde ise 15 Ocak Pazar günü

AK Parti büyükşehir ve ilçe belediyeleri için temayül yaptı. Yoğun bir katılımın olduğunu öğrendik.

19 ilçe ve yüzlerce mahalleden gelen partililer Ordu Atatürk Kapalı Spor Salonunu hunca hınç doldurdular.

Aday adaylarını oyladılar.

AK Partide aday belirleme yöntemi kapsamında temayül var. Yüzlerce delege sandık başında tercih kullanıyor. Bunun yanısıra 9 kriter daha kullanılıyor. Bu kriterler harmanlanarak aday belirleniyor.

AK Partinin aday belirleme yöntemi böyle.

Büyükşehir adayı önemli.

Büyük yatırım ve hizmetler büyükşehir eliyle yapılıyor.

Para büyükşehirde toplanıyor.

Dolayısıyla büyükşehirlerin planlamaları vesilesiyle yatırımlar yapılıyor.

İlimiz dağınık bir coğrafyaya sahip.

Yol ve altyapı ağı çok geniş ve masraflı.

Gerçi yol meselesi önemli ölçüde giderildi diyebiliriz.

Grup mahalle yollarımızın çoğu sıcak asfalt yapıldı. Asfalt olmayan mahalle yolu kalmadı gibi.

10 yıllık büyükşehir belediyemiz yol meselesinde ciddi ivme kazandı.

Halen de yol işine yatırım yapıyor.

Altyapı meselesinde de ciddi mesafe kat edildi.

İlçelerde ana arter büyük cadde ve bulvarlar altyapılarını tamamladılar.

Bu çalışmalarda da büyükşehir yatırımları öne çıktı.

Aslında vermek istediğim mesaj şu; büyükşehir belediyesi hizmetin ana unsuru. O halde aday olacak şahıs ve oluşturacağı çalışma ekibi çok önemli.

İl ve ilçe merkezlerimizin sürekli hizmete ihtiyacı var.

Olası hizmetlerin ivedilikle hayata geçmesi adına seçilecek ekibin çok profesyonel olması gerekir.

Bir günlük aksama bile çok iş kaybı demek.

Partiler gösterecekleri adaylarda çalışma azim ve kararlılığa göre tercih yapmalı.

Parti duygusallığı ve aidiyatı yerine hizmet edebilecek performansı sergileyecek isimler bulunmalı.

5 yıl az zaman değil.

Başarısız olacak bir büyükşehir başkan ve kadrosuna bu il tahammül edemez.
Ciddi mesafe kaybeder, bölgesinde geride kalır, hizmet yoksunu olur...
Benden söylemesi.

*

*

*

BU SEÇİMDE "FATSA ÇEVRE YOLU" VAADI VERİLMELİ

Her yeni seçim yeni vaatlerin verilmesine de vesile olur.

Bu seçimler için vaat zamanı gelmedi.

Çünkü adaylar belli değil.

Adaylar er meydanına çıktıklarında vaatlerini de görecekiz.

Bu seçimler Fatsa için tek bir istek üzerine kurgulanmalı.

Tüm adaylar "Fatsa Çevre Yoluna" odaklanmalı.

Parti ayrımı olmadan adaylar çevre yolunun yapımı için politika üretmeli.

İktidarı, muhalefeti... hedef çevre yoluna dair ciddi baskı ve vaat oluşturmalı.

Bütün adaylardan bu beklenmeli.

*

*

*

TÜM EMEKLİLER ALACAK

bin liralık emekli ikramiyeleri çalışan emeklilere verilmemişti.

15 Kasımda çalışmayan emeklilere verilen bu ikramiye, gelen yoğun tepkiler üzerine çalışan emeklilere de verilmesi için 'çalışma başlatın' talimatı geldi.

"Hakkaniyetli olmadı, bizimde içimize sinmedi" diyen cumhurbaşkanımızın talimatıyla yasa teklifi bu hafta meclise gelecek. Bir hafta-on gün içinde yasa meclisten çıkacak.

Bu durumda 4 milyon 689 bin çalışan emekli bu yasadan yararlanacak.

Zaten ilk uygulama anayasanın eşitlik ilkesine uymamış ve bu karar emekliler arasında ayrımcılığa da neden olmuştu.

Doğaldır ki; alınan yeni bir kararla çalışan emeklilerde bu ikramiyeden faydalanacaklar.

Zaten ekonomik kriz altında ezilen emekliler, 5 bin lira ikramiyeyle bir nefes alacaklar.

Ocak ayında gelecek olan maaş zammıyla da sıkıntılarını hafifletecekler.

Tabii ki; emekli veya çalışan tüm kesimlerin refah seviyelerinin yükselmesini isteriz.

Krizler olmasın isteriz.

Toplumsal gelişmişliğimiz her alanda yükselsin iste-riz.

Üretim artsın, milli gelirimiz yükselsin isteriz.

Demokrasimiz, hukukumuz, insan hak ve özgürlüklerimiz, ifade ve inanç özgürlüklerimiz her daim gelişsin isteriz.

Niye yurttaşlarımız krizlerle ezilsin ki?

Yöneticiler gelişmişlik ayırdımını hesap edemiyorlar mı?

Derinleşen yoksulluk olgusunu bertaraf edemezler mi?

Baksanıza; yardımlarla yaşayan yoksul kesimlerin sayısındaki artışa.

Ne zaman refaha kavuşacak bu ülke yurttaşları?

*

*

*

FATURAYI HEP

YOKSULLAR MI**ÖDEYECEK?**

Çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler büyük bir zam beklenti içindeler.

Ocak ayında alınacak zamlı maaşlar ilgili kesimleri ne kadar rahatlatacak?

Alım gücünün hızla düştüğü günümüz koşullarında geniş kitleler ücret artışlarıyla refaha kavuşabilecekler mi?

Gerçekten yüksek piyasa zamlarıyla karşı karşıyayız.

Hatta yeni yılda vergi, ceza ve harçlara yüzde 58 zam yapılacağı biliniyor. Gelecek zamlar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de resmi gazetede yayımlandı.

Belki de zamlı maaşlar alınmadan yediden yetmişe her şeye zamlar yapılacak.

Ülke insanımız bu belirsiz ekonomi sarmalından kurtarılmalıdır.

Mart seçimleri var.

Belki maaş zamları yüksek olabilir.

Fakat peşinden yaşamsal gereksinimlere de yüksek oranlarda zam yapılırsa ücretlere yapılan zammın hiç bir kıymeti harbiyesi olmaz.

Düşünsenize; seçim var diye yüksek zam beklentisi yaşanıyor.

Ne ters bir durum değil mi?

Türkiye zam sarmalından mutlaka ve mutlaka kurtulmalıdır.

Yöneticilerimizin buna kesinlikle çare bulması gerekir.

Kriz var; biliyoruz. Fakat bu krizin bir sonu olmalı.

5 yıldır bir kriz sürer mi?

Yazık günah değil mi ezilen kesimlere.

Faturayı hep yoksul kesimler mi ödeyecek?

Servetlerini kat be kat arttıranlar fatura ödemeye geldiğinde hiç mi oralı olmayacaklar?

Yazık oluyor yoksul kesimlere...

*

*

*

DEMEK Kİ ÜSTÜN ZEKALILAR

eşil saha yıldızlarının başları fevkalade belada.

Bir banka müdiresi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden yıldızlar, yüksek faiz vaadine kanmışlar.

Kısaca emeksiz kazanca.

Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Emre Belözoğlu vs.

Milyonlarca dolarlarını yüksek faiz vaadi alarak müdireye yatıran şahıslar, işin rengini anlayınca, dolandırıldıklarını fark edip yargıya başvuruyorlar.

Aylık yüzde 40'lara varan dolar faizi hiç duydunuz mu?

Bu akıllılar bu vaade kanarak paralarını riske atmışlar, zaten.

Normal bir zekaya sahip insanların bile bu tuzağa düşemeyeceğini belirten uzmanlar, bu akıllı insanların nasıl bu tuzağa düştüğüne kafa yorup duruyorlar.

Para çok olunca kazancında kar topu gibi büyümesi lazım.

Memlekette akıllı adam eksikliği yok ki...

Yüksek kazancın kokusunu aldın mı; koşarsın tabi.

Sonuçta da böyle tökezlersin.

Aslında bu akıllıların yaptığı bir nevi tefecilik!

Çünkü banka müdiresi bu paraları banka hesabına yatırmadan kullanmış.

Resmi işlem yapmamış.

Dolayısıyla parayı verenler bir nevi tefeci pozisyonuna düşmüş.

Bizimkiler üstün zekalı olduklarından ötürü tuzağa iki ayaklarıyla birlikte basmışlar.

Deriz ya; boğazlarına kadar b... batmışlar.

Geçmiş olsun...

NİHAT HARDAL

GEÇEN HAFTA TANITIM

GÜNLERİNİ YAZDI

16-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul-Yenikapı Fuar alanında yapılan "Ordu Tanıtım Günleri" için bir çok eleştiri yapıldı.

En dikkat çekici eleştiri "... amacına uygun bir etkinlik olmuyor ..." denilmesiydi.

Gazetemiz yazarı Nihat Hardal'da geçen haftaki köşesinde bu yönde eleştiri ve önerilerini yazmıştı.

Eleştirisi; etkinliklerin amatörce yapılıyor olması.

Kurulan standlarda satılan ürünlerin yerel üretimlerden uzak olması.

Tanıtım meteryallerinin gerçekçi olmaması.

Sahanın siyasi şov yapma alanına dönüşmesi.

Özellikle fotoğraf çekirme yarışması etkinliğine evril-mesi.

Nihat Hardal; bu ve benzer serzenişlerde bulundu.

Kimi çevrelerde de bu ve benzer eleştiriler yapıldı.

Oysa; Nihat Hardal nelerin yapılabileceğini de geçen haftaki köşesinde dile getirdi.

En can alıcı önerisi "profesyonel" etkinlikler planlansın önerisiydi.

"Artık memleket amatörlükten kurtulsun" demek istemişti.

Umarım; gelecek yıl daha ses getirici ve ciddi etkinlikler yapılır. Verilen emekler amacına uygun hedeflere ulaşır.

*

*

*