

BEYANNAME-İ MÜLÜKANE VE TORBA YETKİ YASASI

Zeki Sarıhan tarafından yazıldı.

Çarşamba, 08 Ekim 2014 16:01 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Ekim 2014 10:47

Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren son torba yasası, Padişah Vahdettin'in 20 Eylül 1919'da yayımladığı "Beyanname-i Hümayun"a benziyor. Yani içinde her şey var.

4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi günlerinde Kongre Heyeti ile İstanbul Hükümeti'nin arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Bunun nedeni, Veziriazam Damat Ferit Paşa'nın Elazığ Valisi Ali Galip Bey'i kongreyi dağıtmakla görevlendirmesiydi. Mustafa Kemal Paşa bu konudaki haberleşmeyi ele geçirdi, bu vesileyle Kumandan ve valileri harekete geçirerek Damat Ferit Hükümeti'ni istifa ettirmek için kampanya başlattı.

İpler o kadar kopmuştu ki Mustafa Kemal Paşa, hükümete çektiği telde "Hainler, alçaklar!" sözünü bile kullandı. Meşru bir hükümet kuruluncaya kadar Anadolu'nun İstanbul'la telgraf bağlantıları kesildi. Damat Ferit Paşa'nın Türkiye'yi temsil etmediği yabancı elçiliklere de bildirildi. "Kurtuluş Savaşı'nda İkili İktidar" dediğimiz şey işte o gün kesinleşti. Kongre, Damat Ferit Paşa'ya karşı Padişah Vahdettin'i de kullanmak istedi. Kongreye göre Hükümet, Padişah'ı olup bitenden haberdar etmiyor, telgrafları da ona ulaştırmıyordu. "Zatı Şahane'nin" haberi olsa hiç buna izin verir miydi? Damat Ferit Paşa'yı görevden almaz mıydı? Zaten Sivas, kararlarını hâlâ Padişah adına yürütüyordu.

Anadolu'nun İstanbul'dan kopması başkentteki siyasi çevreleri de ürküttü. Bu çevreler Padişah'ın bir bildiri yayımlayarak gerilimi düşürmesini istediler. Vahdettin'in hükümeti savunan bir bildiri yayımlayacağını haber alan Mustafa Kemal Paşa, "Bunun aslı esası olamayacağını" bir genelge ile duyurdu. Çünkü Vahdettin'in kendi iradesi ile hareket edemediği ileri sürülüyordu. Mustafa Kemal Paşa, O sırada Sivas'ta olan Amerikalı gazeteci Mr. Brown'la Müşir Fuat Paşa'ya bir mektup göndererek bunun Padişah'a iletilmesini istedi.

BEYANNAME-İ MÜLÛKANE VE TORBA YETKİ YASASI

Zeki Sarıhan tarafından yazıldı.

Çarşamba, 08 Ekim 2014 16:01 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Ekim 2014 10:47

PADİŞAH BİLDİRİ YAYIMLIYOR

20 Eylül günü “Zatı Şahane” beklenen bildirisini yayımladı. Bildiride halk sakin olmaya ve hükümetin emirlerine uymaya çağrıldı. Padişah, halkla hükümet arasında ayrılık olmadığını ileri sürdü. Anadolu’dan gelen telgraflardan haberdar olduğunu belirterek Mustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki iddiasını çürüttü. Vahdettin’in bildirisinde şöyle bir husus da vardı: Anadolu’daki kargaşa, İzmir’in işgalinde yaşanan feci olaylar ve Doğu Anadolu’nun geleceği hakkındaki söylentilerden çıkmıştı. Milletle birlikte kendisi de acı duyuyordu! Yapılacak şey Barış konferansına gitmek ve konferansın kararlarını beklemektir.

Kongre yönetimi, Padişah’ın bu bildirisini Anadolu’ya sokmadı. Bildiri bazı illerde alındı ancak halka duyurulmadı, bir etkisi de olmadı. Fakat 21 Eylül tarihli İstanbul basını, “Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Han-ı Sadis Hazretleri”nin “Beyanı Hümayunları”nı kendi politikalarına göre yorumladılar. Herkes ondan başka bir şey anlıyordu. Yandaş gazetelerden Peyam’da Ali Kemal “Padişahımız adalette yekta olduğunu dünkü beyannamesi ile bir kere daha gösterdi” diye yazdı. Vakit “Zatı Şahane umum milletin intizam ve asayişini bozucu hareketten kaçınmasını, hükümetin emirlerine uyulmasını emrediyor” diye yazdı. Akşam gazetesinde Necmettin Sadık’ın bildiri hakkındaki yorumu da olumluydu. Tasviri Efkâr gazetesi ise bildiride Anadolu’daki heyecanı İzmir işgalinin yarattığını ifade eden ibarenin altını çizerek olumlu yönde bir değerlendirme yaptı. Daha sonraki gün yorumlar sürdü. İstiklal’de Rauf Ahmet “Ümit ve endişe içinde bekliyorduk. Beyanname-i Hümayun’u kemali hürmetle ve huşu içinde okuduk. Fevkalade tedbirlere çare bulmak lazım geldiği unutulmamalıdır” diye yazdı. İkdam da bildiriye benimsemişti.

Padişah’ın Damat Ferit’i kollayan tutumunun bir faydası olmadı. İtilaf devletleri de kendilerine tamamen teslim olmuş ve her istediklerini fazlasıyla yapan Damat Ferit Paşa’yı fazla sevememişlerdi. Çünkü onun bu kraldan fazla kralcı tutumu Anadolu’yu İstanbul’dan koparmış, dolayısı ile istedikleri barış anlaşmasının imzalanmasını tehlikeye düşürmüştü. Damat Ferit

BEYANNAME-İ MÜLÛKANE VE TORBA YETKİ YASASI

Zeki Sarıhan tarafından yazıldı.

Çarşamba, 08 Ekim 2014 16:01 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Ekim 2014 10:47

gitmeli, yerine Anadolu ile uzlaşan bir hükümet gelmeliydi. Bu gelişmeler sonucu Damat Ferit Paşa Hükümeti, 30 Eylül 1919 günü istifa etti. Padişah bu istifayı istemeyerek kabul etti. (Anadolu yumuşamayınca İngilizler son çare olarak Damat Ferit'i 1920 ilkbaharında yeniden işbaşına getireceklerdir.) Şimdiki ABD'nin rolünü üstlenen İngilizlerin daima B, C planları da olmuştur.

TORBA YASADAN KİM NE ANLIYOR?

94 yıl önceki Osmanlı Sultanı Mehmet Han-ı Sadis (Altıncı Mehmet)'in Beyanname-i Mülûkanesi'si (Padişahlara yakışır bildirisi) gibi AKP Hükümeti'nin 2 Ekim günü çıkardığı "Torba Yasa"dan herkes farklı bir anlam çıkarıyor. Çünkü elinizi attığınızda torbanın içinde birçok şey elinize gelebiliyor.

CHP sözcüsünün Meclis'te yaptığı açıklamaya ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun demecine göre "Torba Yasa" Batılıların isteği üzerine Türkiye'yi Ortadoğu batağına çekecektir ve Esat'ı devirmek için kullanılacaktır. Bu bir ihanettir.

HDP, Hükümetin aldığı bu savaş yetkisini Kürtlere karşı kullanacağı kanısındadır. Bu yetki, Suriye Kuzeyindeki Kürtlerin yurdunu işgal etme, içerideki Kürt hareketini de bastırmakta kullanılacaktır.

BEYANNAME-İ MÜLÛKANE VE TORBA YETKİ YASASI

Zeki Sarıhan tarafından yazıldı.

Çarşamba, 08 Ekim 2014 16:01 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Ekim 2014 10:47

MHP, tezkere ile tam da HDP'nin korktuğu şeyin yapılmasını, yani silahlı hareketin Kürt siyasi hareketine karşı kullanılmasını istemektedir. Kürtlerin savundukları şehrin adına da Kürtçe Kobani demek yanlışır! Şehrin adı Arapça Aynel Arap'tır.

İP Genel başkanının açıklama ve demeçlerine bakılırsa tezkerenin çıkması iyi olmuştur. Bu istek Ordu'dan gelmiştir ve Ordu iyisini yapacaktır. Yani Türkiye, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki Kürt siyasi varlığını sona erdirecektir. Tezkerede var diye Türkiye'ye yabancı asker gelecek değildir ve Hükümetin Suriye devletiyle çarpışması mümkün değildir. Bunlardan kaygı duymak yersizdir!

ABD sözcüleri de yetki yasasından memnundur. IŞİD galiba yalnızca ABD'nin esas hedefidir. Fakat Almanya gibi bazı batılı ülkeler, Ortadoğu üzerinde Türkiye'nin nüfuzunu artıracığı gerekçesiyle bu yetkiye kuşkuyla bakmaktadırlar.

Hükümete gelince: Meclis'teki sözcüsünün konuşmasına bakılırsa silahlı kuvvetlerin ilk yapacağı şey Beşer Esat rejimini yıkmaktır. Fakat duruma ve gelişmelere göre bu yasayla IŞİD'le de, PKK ve PDP ile de, Esat'la da savaşılabılır. Torba yasa adı gibi hepsine elverişlidir...

Silahların ne iş göreceğini yakında anlarız. Durum hükümetin komşularıyla "sıfır barış" siyaseti yüzünden gerçekten karmakarışık hale gelmiştir! (4 Ekim 2014)

BEYANNAME-İ MÜLÛKANE VE TORBA YETKİ YASASI

Zeki Sarıhan tarafından yazıldı.

Çarşamba, 08 Ekim 2014 16:01 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Ekim 2014 10:47
